

# TRÄKVISTA SJÖSCOUTKÅR

SCOUTKÅREN MED GEMENSKAP OCH ENGAGEMANG!



## VERKSAMHETSBERÄTTELSE

### 2010 - 2011

## Träkvista sjöscoutkår 39 år

Kåren med gemenskap och engagemang, ja det är vi, Träkvista sjöscoutkår! Året har visat på ett stort deltagande på olika sätt i vår verksamhet, många avdelningsmöten där scouterna fått pröva nya saker och lära sig genom att göra, vilket är viktigt.

Under året som gått har vi bott in oss mer i Träsjögården, mer spontana möten mellan olika grupper och god samvaro. Doften av middagsmat har vi kunnat känna minst en gång i veckan, ibland oftare än så....

Alla avdelningar har haft inspirerade ledare som har hållit ett inspirerande program för scouterna. Ett direkt resultat av detta är att till hösten blir det dags att återuppväcka avdelningen Fregatterna och att vi därmed åter har två avdelningar av äventyrsscouter.

I somras genomfördes världens största läger i Skåne, det var ca 40.000 scouter som campade tillsammans under 12 dagar, från kåren deltog äventyrs- och utmanarscouter i programaktiviteterna och en grupp ledare var på plats för att se till att lägret skulle fungera. Alla som var på World Scout Jamboreen kommer att minnas den!

Alla scouter kunde inte delta i WSJ varför vi hade tänkt oss ett "litet" läger på Vässarö för dem, dröm om vår förvåning när anmälningarna strömmade in, till slut var det 92 scouter och ledare som deltog i Smile på Vässarö (mer om det längre fram i denna verksamhetsberättelse).

Ja det har varit ett fantastiskt år och nedan kan du läsa mer om vad som har hänt.

# Träkvista Sjöscoutkår 2010 - 2011

Träkvista Sjöscoutkår av Svenska Scoutförbundet Nr 3026 i Birka Scoutdistrikt

Styrelsen för Träkvista Sjöscoutkår lämnar här verksamhetsberättelse för kårens 39:e verksamhetsår som löper 1/9 – 31/8.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.

Styrelse

<i>Ordförande</i>	Stefan Cederberg
<i>Vice ordförande</i>	Nicklas Mattsson
<i>Kassör</i>	Anders Alverbäck
<i>Sekreterare</i>	Jenny Hill
<i>Kårutbildare</i>	Bitte Hagdahl
<i>Kårutbildare</i>	Johan Nilsson
<i>Ledamot</i>	Lars Andersson
<i>Ledamot</i>	Vivi Nygårdh
<i>Ledamot</i>	Georg Niejahr
<i>Ledamot</i>	Andreas Gustavsson
<i>Scoutrepresentant</i>	Vakant
<i>Scoutrepresentant</i>	Vakant
<i>Revisor</i>	Annika Fagerlund
<i>Revisorssuppleant</i>	Ewa Moore

Till funktionärer för verksamhetsåret utsågs:

*Medlemsregistrator*                      Margareta Romilsson

*Internationellt*                              Erik Cederberg  
Isabella Espenberg

*Hustomtar*                                      Thomas Otterskog  
Göran Lindgren

*Båtfogdar*                                      Göran Lindgren  
Jan Wännman  
Niklas Hagdahl  
Mattias Gustavsson

*Försäljningsgäng*

Margareta Romilsson  
Bitte Hagdahl  
Vivi Nygårdh  
Vivi Söder  
Marie Dozzi

*Byggstyrkan*

Jonas Sundin  
Ola Ljungqvist  
Stefan Cederberg  
Niklas Hagdahl  
Thomas Otterskog  
Göran Lindgren  
Richard Kollig

*Lägerkonto*

Andreas Gustavsson

*Huskonto*

Ola Ljungqvist

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 12 gånger.

Antalet aktiva medlemmar under året har varit mellan 160 och 180 st varav ca 120-150 st i åldern 7-25 år.

## Tack till våra sponsorer 2010 - 2011



TULPANENS HUS



# Försäljningsgänget

## *LOPPMARKNAD 25-26 SEPTEMBER*

ÄNTLIGEN har vi ett hus utan trappa att ha Loppis i. Vårt nya scouthus är underbart. Först tyckte vi att oj va stort rummet i Suset är, här kommer allt få plats hur lätt som helst, men det blev fullt.

Hur ska folk hitta hit då ? Var nästa fråga. Vi satte flygblad på en massa bilar på Centrum-parkeringarna och lockade på så sätt dit lite mer folk. Samma helg var det också konstringen på ön. Kanske att vi till nästa år ska ha en station hos oss.

Tack för alla bidrag som kom in.



**Tusen tack till alla inblandade!**

# Kafeehelg Ekebyhovs-slott

## 23-24 oktober 2010

Det är full fart på Slottet som vanligt. Härliga positiva föräldrar som hjälper till att servera, diska och bara ha allmänt trevlig samvaro tillsammans. I kassan sitter det hela tiden scoutklädda glada scouttjejer.

I år provade vi att ha bestämda dagar och pass för respektive avdelning. Jag tycker nog att det fungerade bra.

En person som jag aldrig skulle klara mig utan och som skulle bli ledsen om jag inte hörde av mig varje år är Birgitta Ekstrand ( Georgs mamma ), hon är helt otrolig med att ställa upp varje år och komma och bl.a dammsuga. Tack !!

Vi hade underbar musikunderhållning i Wrangelska salen båda dagarna.



# Myskväll för ledare och seniorer



Fredagen den 26 november träffades ledare och seniorer i Träsjögården för en trevlig kväll med fantastisk mat.

Det vi bjöds på var:

Råraka på rödbeta serveras med hackad rödlök, gräddfil och rom  
Färsk bräckt lax med brynt purjolök och dillslungad potatis  
Havtornssorbet med limemarinerade jordgubbar

Tack till er som arrangerade kvällen och lagade maten.



# Julträff HT 2010

7 december i Ekerö K:a

Vi samlas vid Hembygdsgården och tänder alla facklor och börjar vår vandring mot slottet. Mitt i backen möts vi av bussen som snällt får vänta tills alla tjäcka scouter passerat.

Det är ganska kallt och blåsigt och en del scouter tycker det är otäckt med facklorna som brinner för mycket. Som tur är så har vi snö på marken så vi kan släppa dom i snön.

Väl framme vid kyrkan så går vi förbi Robin och Viktors grav och lägger ifrån oss facklorna.

Alla avdelningar talar om sitt år, och prästen Ralph Sjöholm talar fint till oss. Scouterna får märken och ledarna sjunger allsång.

Utanför kyrkan bjuds det sen på varm glögg och pepparkakor

Ledare och seniorer träffas efteråt i kyrkstugan och fikar tillsammans och där hyllas även alla ledare som fyllt jämna år under året som gått

# Födelsedagar 2010



Träkvista Sjöscoutkår gratulerar följande jubilarer:

Göran Lindgren 50 år

Vivi Nygårdh 50 år

Marie Dozzi 40 år

Georg Niejahr 30 år

Erik Marthinssen 30 år

Isabelle Espenberg 20 år



Ett stort Grattis till er!

## Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium 2010

Kulturnämnden beslutade 2010-12-13 att stipendiet delas lika mellan Andreas Marthinsen, Träkvista sjöscoutkår och Maria Lavrell, Vi Unga Bailar.

Andreas Marthinsen tilldelas Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium 2010 för sitt stora engagemang inom Träkvista Sjöscoutkår. Sedan 2001 ingår Andreas i scoutkårens ledargång där Andreas är en idérik medarbetare med stort hjärta, engagemang, energi och tålamod. Han är en uppskattad ledare för scoutkårens ungdomar mellan 12 och 15 år. Andreas leder scouterna med glädje, humor och musik. Han bidrar till en härlig stämning och finns alltid tillgänglig när någon behöver hjälp eller någon att prata med. Med det stora engagemang han visar kåren är han en förebild inte bara för ungdomarna inom sjöscoutkåren utan också för Ekerö kommuns ungdomar.

Stipendiet utdelades vid årets sista kommunfullmäktige sammanträde den 16 december.

## Grattis Andreas



# Kårkareokee 2011

---

Årets kårkareokee var återigen en briljant succé, med en massa glada musikstjärnor som spelade och sjöng allt ifrån Iron Maidens ”Trooper” till Galenskaparnas ”truckdriversång”!

Som brukligt är så fanns det tre olika möjligheter att uppträda på, Performous (Singstarliknande program), Kareokee samt Guitar Hero/Rockband, där deltagarna rockade loss på alla möjliga och omöjliga sätt!

Med diverse tilltugg samt att man kunde äta varmkorv, så höll de som just för tillfället inte uppträdde, sig mätta och kunde ladda upp sig för nästa show.

Den oerhört hänförda och entusiastiska publiken inspirerade stjärnorna till nya oanade höjder och fick tillbaka i mycket skratt och sång!

Vi tackar alla som gjorde denna händelse möjlig och ställer frågan:

Vi ses väl på Kårkareokeen 2012?!?

Kårkareokee-gruppen





Träkvista Sjöscoutkår har genom Bitte även i år sålt tulpaner från Alverbäcks

Detta ger ett bra tillskott till vårt husprojekt som numera inte är ett projekt utan verklighet 😊

Vi tackar Alverbäcks för ett fantastiskt samarbete!



# Majblomman



Spårar- och upptäckarscouter har under april månad sålt majblommor! Detta är ett sätt för scouterna att bidra till att hjälpa barn i vår kommun som behöver stöd och ekonomisk hjälp. Ni som har sålt majblommor skall känna er hedrade som genom er försäljning hjälpt andra barn med behov.

Även i år premierades de scouter som sålt extra många majblommor.

Även Träkvista Sjöscoutkår får bidrag av de intjänade pengarna som vi kommer att använda till vårt nya hus! På så sätt har du bidragit även till det!

Och du som sålde fick också en slant! Vad gjorde du för kul med dem?

Hoppas att du vill sälja nästa år igen!

# Valborg



Vårt firande av Valborg i Ekebyhosvsparken växer år från år!  
Det engagerade många av kommuninvånarna som från alla håll kom och firade med Träkvista sjöscoutkår.

Som vanligt fanns det servering med kaffe och korv, popcorn, chokladhjul lotterier och även brända mandlar. Barnen fick chansen att pröva lyckan i fiskdammen. De olika avdelningarna arrangerade lekar och aktiviteter i parken, backklättringen var en hit och att den var dubblerad gjorda att flera besökare fick prova på att klättra och många bara tittade på. Vi tror att vi lyckats locka fler till parken som uppskattar vårt arrangemang , både barn och vuxna.

Vi tackar våra sponsorer som hjälper oss att genomföra detta växande arrangemang.

Tack!

# Träsjögården

Under året har renoveringen av Träsjögården fortsatt. B-styrkan har träffats på onsdagskvällarna och fokus har varit på att ordna ett rum till utmanarscouterna samt att snygga till Suset.

Vissa kvällar har B-styrkan fått besök, hjälp och stöd av en grupp tjejer som spacklat, satt väv, målat och fixat gardiner.

För att färdigställa huset behöver vi fler personer som är involverade i arbetet, kom ner en onsdag efter kl 19 och se vad som är på gång och hur du kan bidra.

Ett stort tack till er som har jobbat under året!





## **KUL'S sida**

### Utbildningar 2010/2011

- Marcus Ingelborn
  - Ledarutbildning BAS
  - Äventyrskursen
  - Ledarutbildning Scout

Låt oss tillsammans inspirera dig att gå  
på kurs!



# Nationaldagsfirande

den 6 juni firade Ekerö kommun nationaldagen i Drottningholmsparken. Scouter från Färingsö och Träkvista sjöscoutkårer ledde ett tåg från Drottningholms slott till Kina slott, tåget gick i år i sambatakt. Senare under dagen delade kommunen ut fanor till oss och Färingsö sjöscoutkår.



## Terminsavslutning vid TräSjö-gården

Vårterminen avslutades den 7 juni vid Träsjögården. På plats var många scouter och föräldrar som alla kämpade om att vinna årets organisationstävling, förberedd av Fullriggarens ledare (Fullriggaren vann förra året).

Efter en dryg timmas kämpande, en halvtimmes räknande så var det äntligen dags att kora vinnaren och överrätta vandringspriset. Årets vinnare blev ett föräldralag!



# Vässarö

## 26 juni – 2 juli



Söndagen den 26 juni kl 8 samlades upptäckar- och äventyrsscouter vid träsjögården med ryggsäckar och förväntningar inför sommarens läger.

Vi lastade den abonnerade bussen och klättrade in för färd mot Singö och Ellan. Väl framme så fick vi hjälpa till att lasta den gemensamma lägerpackningen på båten och därefter kliva ombord.

Efter ca 30 minuters färd var vi framme vid Vässarö. Snabbt lastade vi av materialet från båten och upp på en vagn, ryggsäckarna fick vi ta på ryggen. Efter en kort vandring så var vi framme vid en äng och började lasta av, då kom Mattias älgande, han och några till som hade firat midsommar på ön hade ordnat en annan lägerplats, så det var bara att lasta på igen... och strax efter lasta av :-)

Snabbt reste vi våra tält och började bygga kök, matbord, portal mm som behövs för ett läger.

På måndagskvällen var det dags för lägerbål nere vi Fladan, vilken vacker kväll det var.

Tisdagen började med sovmorgon för upptäckarna (fast det var många som var uppe före väckningen) och sedan en fri förmiddag, på eftermiddagen testades klätterväggen och efter middagen så var det paddling på programmet. Äventyrarna och utmanarna seglade hela dagen med Vässarös Lotsar.

På onsdagen samlades spårarscouterna vid tekniska högskolan för att åka mot Vässarö med SL. Spårarna var framme lagom till lunchen, upptäckarna seglade under dagen med torekovjullar medans de äldre scouterna ägnade sig åt backklättring, stolphopp och trapperspår.

Torsdagen ägnades åt flottbygge, kanotorientering, oppjolle segling och trapperspår. Efter middagen var det dags för det som nästan alla väntat på.... SMS... vilka artister skulle komma i år? Och vem skulle vinna?

Fredagen var vår kårdag, vi bildade 7 lag med spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare i. Sedan började jakten på ledtrådar... Vad skulle hända och skulle vi hitta någon skatt? Trots att det regnade var humöret på topp och alla tog sig runt banan, det slutade med att vi tillsammans kunde göra ett Smile märke som nu sitter i Träsket. Kvällen avslutades med ett lägerbål som sig bör.

Lördag, riva packa och resa hem. Alla hjälptes åt att städa undan efter vårt läger, när vi lämnade platsen så syntes det inte att vi hade varit där! Båtarna körde oss snabbt över till Ellan där bussen väntade, trötta men nöjda var vi så på väg mot Ekerö.



## Vita Örnen hösten 2010

Vita Örnen körde igång med buller och brak nere vid Barris en söndagmorgon i början av september.

Vi var under hösten 28 scouter, 11 ledare, 2 assistenter och minst 2 besökande föräldrar per möte.

På Barris har vi lärt oss båtvetet och seglingsteknik, allemansrätt och paddling. Självklart hann vi också med en hel del lekar och pinnbrödsgrillning vid elden.

När väl båtarna var upptagna, tvättade och fixade så flyttade vi in i Träsket.

Med massor av fantasi spelade vi upp BP's liv och vi tränade knopar och livlinekastning.

Vi åkte till Färingsö och kämpade tappert i TräFäTävlingen. Så tappert att vi fick ta med oss vandringspriset hem!

Vi har haft hantverksmöte då vi gjort säljor och knutit macramé bland annat och vi har lärt oss hur man tar hand om en skadad scout.

Adam gick på hajk, men hans packning var inte något vidare. När det sedan blev dags för den allra första riktiga hajken hade Vita Örnarna packat perfekt. Vi hade en jättehäftig hajk i vår suveräna scoutstuga med matlagning på stormkök, hantverk, härligt lägerbål vid Barris och en hel del Mördarlek och Gehoa.

På höstens sista möte körde vi en rafflande 7-kamp med minnen från höstens möten. Våra patruller heter nu Vargarna, Korparna, Spovarna och Tjurarna – de fyra första scoutpatrullerna som BP använde på det första scoutlägret på Brownsea Island.

Första helgen i december höll vi julmarknad på Ekebyhovs slott. Jättetack till alla scouter och föräldrar som gjorde det möjligt!

## Vita Örnen våren 2011

Vårterminen startade med tuff pulkaåkning och grillning i Vattentornsbacken. När pinnbrödet var färdiggrillat samlade vi scouternas föräldrar som fick chansen att boka upp sig på de scoutmöten under våren som de helst ville vara med på.

Vi har under våren varit 25 scouter, 10 ledare, 1 assistent och minst 2 besökande föräldrar per möte mellan 9-11 på söndagsmorgnarna.

I januari lärde vi oss mycket om scouting i andra länder och vi tränade isvett och livräddning när vi åkte skridskor vid Tranholmen.

Under februari och mars lagade vi mat på stormkök och tände lyktor, vi fortsatte där vi slutat i höstas med scoutings historia och vi löste chiffer och gjorde olika hantverk.

Ett uppskattat möte blev den stora tvagningen i Sundbybergs simhall.

I början av april hajkade vi i stugan L13 på Lovö. Vi hade ett härligt lägerbål, följt av ett mycket fint ljusspår och vi tränade mycket på kniven och hur man hanterar den.

Kunskaperna i chiffer kom väl till pass när det blev skattjakt och vi lärde oss också att tyda djurens och människans spår i naturen.

Under valborgsfirandet i Ekebyhovsparken skötte scouterna olika aktiviteter och deltog i fackeltåget.

Seglingssäsongen drog igång med en energisk fixardag för scouter och föräldrar och vi har sedan seglat och paddlat så mycket vi hunnit med på Barris. Vårens sista möte var en lång paddlingsutflykt till Malmvik med lunch över öppen eld.

Nästan alla Vita Örnar deltog på sommarens kåräger på Vassarö.

Tack alla scouter, ledare och föräldrar för en mycket innehållsrik och häftig scouttermin!

### **Vargarna**

Jennifer Ericson  
Ella Aronsson  
Johan Friberg  
Adam Karlsson  
Oskar Holm  
Axel Billter

### **Tjurarna**

Ludvig Lindén  
Malin v.d. Schoot  
Felicia Aronsson  
Albin Nilsson  
Oscar Tansbo  
Hugo Eriksson

### **Spovarna**

Sara Hegenbart  
Klara v.d. Schoot  
Märta Hultgårdh  
Leo Righetti  
Dennis Duvö  
Malina Frykhammar

### **Korparna**

Ida Henckel  
Madeleine Tylömark  
Elsa Kinnerbäck  
Elias Ramsberg  
Leo Hedenus  
Erik Vikholm  
Måns Irborg

### **Ledare**

Johan Holm  
Magdalena Holm  
Magnus Friberg  
Christer Ericson  
Teresa Soler  
Anders Kinnerbäck  
Fredrik Ramsberg  
Tor Lindén  
Micke Eriksson  
Micke Duvö

### **Assistent**

Adam Tingström

# Havsörnarna HT 2010/ VT 2011



Vi har haft 20 scouter på avdelningen under scoutåret.

Inför scoutåret föresatte vi oss att barnen skulle kunna hantera kniv och uppstart av eld.

Vi hade under seglingssäsongen ett par bra seglingar med både jollar och stortrissar efter barnens val men även ett par möten med alternativa program p.g.a dåliga vindar såsom:

Repmöte: vi monterade rep mellan träd som barnen sedan fick klättra och klänga i.

Personliga mått: vi hade ett personlig mått möte där vi bl.a. lärde barnen att mäta höjden på en mast eller träd i mörkret vid barris som resulterade i att två scouter hotade med att sluta på scouterna på grund mobbing. Vi meddelade då alla avdelningens föräldrar att vi hade problem och föräldrarna vars barn utpekades specifika som mobbare vad det specifika barnen gjort. Breven till de utpekade barnens föräldrar resulterade i att dessa barn slutade då föräldrarna inte gillade att vi anklagade barnen till mobbing.

I oktober hade vi en hajk dit vi inbjöd scouternas föräldrar att delta vid kvälls och natt aktiviteten. Vi hade 11 barn och alla dessa barns föräldrar med på hajken.

Under hösten tog flertalet barn sina knivbevis. Dessa färdigheter samt yrkunskap lät vi barnen tillämpa ett par möten under slutet på hösten och början på våren. Våra knivmöten kombinerade vi med hajkabricke- och eldpåsehantverk.

I vårens planering inriktade vi oss på att se till att scouterna skulle var goda kompisar med varandra.

Tack vare unika väderförhållanden i slutet på januari, snö följt av kraftigt blidväder följt av sträng kyla, kunde vi såga ut tjocka skareblock som passade till att bygga upp en igloo enligt konstens alla regler. Häftigt.

Avdelningen deltog i tävlingen juniorkubben som följdes av övernattning i träsket. Tävlingen var i form av en stationstävling som tog barnen runt Ekebyhovsbacken. utsände i snön

Vi gjorde ett studiebesök på brandstationen där vi fick lära oss ått släcka eld i kläder.

I april hade vi en endagars helgtsutflykt på malmen, bakom Malmviks herrgård. Där en hajkbomb avnjöts innan vi riggade en hinder bana.

Efter höstens turbulens hade vi en vår där stämningen mellan barnen var god. För att behålla den goda stämningen pratade vi med jämna mellanrum om grundläggande scoutvärderingar

Vi fick ställa in en planerad hajken i början av juni p.g.a. för dåligt intresse hos scouterna.

Scoutåret avslutades med scoutläger på Vässarö. Från avdelningen Havsörnen deltog 10 scouter. Alla verkade trivas med det perfekta sommarvädet med bl.a. bra seglingsvindar.

ledarna för Havsörnen



## Hajarna Hösten 2010

I slutet på Augusti startade vi med höstterminens program. Mötestiden ändrades från föregående år till klockan 11-13 men låg kvar som tidigare på söndagar. Som sig bör inledde vi terminen med sjömöten, där vi har paddlat kanot, seglat optimistjolle och stortrissar. Scouterna visade upp sina optimistkunskaper, de fyra seglingsätten och alla kunde slå en åtta samt råbandsknop. De glada scouterna klarade samtliga av att ta Gasten märket.

Innan båtarna åkte upp för vinterförvaring hade vi en underbar paddlingshajk där vi övernattade vid den lilla ön vid Lullehavsbron. Allt stämde, vattnet låg blankt, solen sken och allas humör var på topp. De scouter som kom först fram till ön fick nöjet att se en älgfamilj simma från den till Färingsö. Den fantastiska goda maten lagades på murika och natten tillbringades i vindskydd. Hemfärden blev betydligt blåsigare och scouterna fick hugga i ordentligt under paddlingen.

Vi fortsatte terminen med blandade ämnen såsom chiffer, äventyr, hantverk, första hjälpen, men också sjöteman såsom knopar, navigation etc för att långsiktigt kunna bygga upp kunskaperna för att ta Rorsman.

Ett av de annorlunda mötena ägnades åt primitiv matlagning. All mat lagades över öppen eld, eller las i glöden. Över den öppna elden grillades fisk i egentillverkade grillhalster av grenar, soppa kokades i papperspåsar, som dessvärre brann upp. I glöden lades knäckta ägg i urgröpta potatisar, citronfromage i urgröpta apelsiner och fisk i blött tidningspapper. Mycket delikat!

Sju-kamp fick som vanligt avsluta avdelningsterminen. Kåravslutningen skedde traditionsenligt med fackeltåg och samling i Ekerö Kyrka. Vi som var med under hösten var:

<b>Tigerhajarna</b>	<b>Vithajarna</b>	<b>Hammarhajarna</b>	<b>Pansarhajarna</b>	<b>Fethajarna (L)</b>
Erica	Johan B	Mathilda	Samuel	Johan Ho
Denise	Fredrik	Emma	Arvid	Johan Hu
Felica	Frida	Thea	Felix	Anders
Elisabeth	Vilma	Emelie	Moa	Lars-Henrik
Alfred	Elin	Julian	Hanna	Sanna
Tobias	Sandra	Hampus	Bianca	
Simon		Johan M		



# Hajarna Våren 2011

Hajarnas möte har fortsatt på söndagar klockan 11-13. En liten förändring har skett i Fethajarna, ledarpatrullen, då Lars-Henrik tagit en paus och Marie klivit på som ny ledare.

Nyckelord för vårens möten har varit knopar, sjökort, makrame' båtvet, sjukvård, motorkunskap, pirater, rorsman, internationellt, eldning, valborgsarrangemang, motorkunskap, och bad.

Vissa möten/aktiviteter sticker ut mer än andra. Juniorkubben med övernattnig i Träsket genomfördes i februari Det var en fantastisk vinterdag med strålande sol och många minusgrader. Kvällen avslutades med lägerbål som sig bör. Under vintern har vi även provat isvett med isdubbar både utomhus vid Tranholmen och i badhus. Vi ledare minns ett (för oss) kaosartat möte med tagling och splittsning.

Och speakern sa "Vinnare är... VALHAJARNA från Träkvista!!!

1:a priset på Skeppsholmen var en av vårens höjdpunkter.

Nästa hajk var en seglingshajk med Stortrissarna. Ett tips till alla andra -Hamna inte i en seglingsregatta!!!

På sommarens läger, Smile, vimlade det av Hajar då nästan alla var med. Fantastiskt kul!

Vi ledare ser fram emot en ny termin i höst med våra nya Äventyrare!

Anders, Johan Ho, Johan Hu, Marie och Sanna

# Fullriggaren

har haft möten på torsdagarna under detta verksamhetsår.

# Verksamhetsberättelse

## Gabba Gabba och 5/6

Vi började terminen i augusti med segling och mysiga möten då vi bland annat grillade. Det nya utmanarlaget 5/6 startades den här hösten. Gabba hade en planering/mys hajk för att komma fram till vad vi ville göra under året. Gabba deltog även i HHISS. 5/6 vann trä-fä tävlingen. Vi började med inomhus aktiviteter i oktober. Några av oss deltog i lussevakan.

5/6 invigde vårterminen med ett lan. Gabba gabba inledde ett samarbete med två gymnasier elever som fick hjälp med deras projektarbete om överlevnad.

Kåren hade kår karaoke i februari där vi självklart måste visa upp oss!

Under hela året har vi alltid lyckats klämma in ett antal filmhajker.

Under april tog Gabba och 5/6 med överlevartjejerna på en utmanande hajk för att testa på överleva livet innan deras stora final. Vi hade ett lan som gick under namnet fullt ös! De var såklart valborg och gabba och 5/6 deltog aktivt under hela kvällen. Gabba jobbade lite under terminen med att renovera lilla lila men de höll inte på så länge.

I juni hade vi den årliga, top hemliga utmanarinvigningen som efter ett väldigt varmt väder blev kortare än tidigare år. Vi deltog under nationaldagsfirandet i Drottningholms parken.

Under juni åkte några ur gabba gabba och 5/6 med på solnas läger på Vässarö och fick beskåda när Jonzzon skapade en risodling. Efter den veckan stannade vi kvar och firade midsommar för att därefter direkt hoppa in på kårens läger. Så för visa av oss blev de en två veckor lång vistelse på Vässarö.

Sommaren avslutades med att stora delar av oss åkte ner på world scout jamboree.

# Tack för verksamhetsåret 2010 - 2011

Nu är det än en gång dags att skriva några sammanfattande ord om året som gått.

Sommaren 2010 avslutades med ett fantastiskt läger i Kopparbo, Dalarna och det största minnet därifrån kunde nog sammanfattas i *gränslöshet*. Alla umgicks med alla, ålder eller tid i scouterna spelade ingen roll, vi var där tillsammans!

Denna sammanhållning och kontakt över avdelningsgränserna har fortsatt under året och min känsla är att vi nu känner varandra bättre.

Samarbetet och glädjen har vi sett på Barris och i Träsjögården, det är fantastiskt att vi nu har vår verksamhet samlad i Ekebyhovsdalens nedre del i anslutning till Rörmaren.

Även sommaren 2011 och vårt läger på Vässarö veckan efter midsommar visade prov på samarbete och god kontakt mellan scouter och ledare från alla avdelningar. Det var en fantastisk känsla att se hur smidigt alla ställde upp för varandra.

Denna goda stämning kommer jag att leva på länge och det är med tillförsikt som jag nu lämnar vidare äran att få leda kåren och skriva dessa ord.

Stefan