



TRÄKVISTA SJÖSCOUTKÅR

Scoutkåren med gemenskap och engagemang



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2004



TRÄKVISTA SJÖSCOUTKÅR

Vad gör vi?

Scouting, som vi vill bedriva det, är inte enbart ett tidsfördriv. Våra aktiviteter syftar till träning i såväl samarbete som att klara sig själv med enkla medel. Vi vill öppna ögonen för vad natur och friluftsliv kan ge av positiva upplevelser. Givetvis är anknytningen till sjö och båtliv särskilt poängterad i en sjöscoutkår. Scouting syftar sist, men inte minst till att utveckla en positiv livssyn, ansvarskänsla och solidaritet till medmänniskor över lands- och kulturgränser.

Våra inomhusaktiviteter har vi i en lokal i Närlunda – Tranansamt i vårt högkvarter Skåken (gamla Ekebyhovsskolan bredvid Ekebyhovskyrkan). Vi disponerar också en stuga kallad Barris vid Rörmaren ute vid Jungfrusund. Här har vi våra båtar; stortrissar, optimistjollar och kanoter och här pågår hela sommaren en livlig sjöverksamhet.

Scoutverksamheten under skolterminen omfattar normalt en möteskväll i veckan samt då och då en helgutflykt –hajk! På sommarlovet anslås en vecka åt lägerverksamhet till land eller sjöss.

Är du nyfiken på scouting, som ledare, förälder eller barn så är du välkommen att kontakta någon av oss för mera information. Läs även på vår hemsida www.trasjo.se

Väl mött!

Träkvista Sjöscoutkår 2004

Träkvista sjöscoutkår av Svenska Scoutförbundet Nr 3026 i Birka scoutdistrikt.

Styrelsen för Träkvista Sjöscoutkår lämnar här verksamhetsberättelse för kårens 33:e verksamhetsår.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

STYRELSEN	2004
<i>Ordförande</i>	Lars Andersson
<i>V Ordförande</i>	Ragna Strömqvist
<i>Sekreterare</i>	Bitte Hagdahl
<i>Kassör</i>	Gunilla Roihjert
<i>Scoutrepresentant</i>	Sandra Nygårdh
<i>Scoutrepresentant</i>	Rullande
FUNKTIONÄRER	
<i>Hustomte</i>	John-Wiktor Holm
<i>Kårutbildare</i>	Ewa Larsson
<i>Båtfogdar</i>	Stefan Måhl
	Jan Wännman
	Ola Ljungqvist
	Robert Pehrsson
	Niklas Hagdahl
	Kenneth Larsson
	Mattias Gustavsson
	Fredrik Åsell
	Göran Lindgren
<i>Internationellt</i>	Johan Holm
	Stefan Hansen
<i>Radio</i>	Stefan Cederberg
<i>Medlemsregistrator</i>	Margareta Romilsson
<i>Revisor</i>	Annika Fagerlund
<i>Revisorsuppleant</i>	Susanna Kindberg
<i>Valberedning</i>	Niklas Hagdahl
	Ola Ljungqvist

Styrelsen har sammanträtt 10ggr

Antalet aktiva medlemmar har under året varit 209st varav 176st i åldern 7-25år.

VT-04

Minior

Vita Örnen		Onsdagar	
Erik Marthinsen	AL	Hendrik Jaansoo	ASS
Pekka Haverinen		Bosse Melander	VASS
Sandra Nygårdh	ASS	Karin Annerwall-Parö	VASS
Georg Niejahr		Caroline Lidström	
Janina Westin	ASS		

Junior

Havsörnen		Måndagar	
Anette Häggström	AL	Tomas Eidling	
Annika Pettersson		Niklas Hagdahl	
Jan Finnerman		Agneta Holm	
Camilla Andersson	ASS		

Hajarna		Tisdagar	
Vivi Nygårdh	AL	Karin Uddgård	VASS
Göran Lindgren		Erik Cederberg	ASS
Vivi Söder		Eva Micski	
Stefan Cederberg			

Patrull

Fullriggaren		Torsdagar	
Ragna Lindeke-Strömquist	AL	Gerald Linnett	
Ola Ljungqvist		Joel Skogman	
Anders Alverbäck			

Fregatterna			
		Stefan Hansen	
Maria Sandberg		Erik Blombergsson	
Fredrik Åsell	AL		

Senior

Ut med språket			
Lars Andersson	AL		
Ragna Lindeke-Strömquist			

HT-04**Minior****Vita Örnen****Onsdagar**

Micski Eva	AL	Eriksson Eva	VASS
Karin Uddgård			
Sandra Nygårdh	ASS		
Janina Westin	ASS		

Junior**Havsörnen****Måndagar**

Niklas Hagdahl	AL	Anette Häggström	
Annika Pettersson		Caroline Lidström	
Jan Finnerman		Agneta Holm	
Karin Annerwall-Parö			

Hajarna**Tisdagar**

Stefan Cederberg	AL	Per Johansson	VASS
Göran Lindgren		Per Skoog	VASS
Pekka Haverinen			
Bosse Melander			

Patrull**Fullriggaren****Torsdagar**

Fredrik Åsell	AL	Gerald Linnett	
Andreas Marthinsen		Joel Skogman	
Maria Sandberg		Erik Marthinsen	
		Hendrik Jaansoo	ASS

Fregatterna**Onsdagar**

Stefan Hansen	AL	Georg Niejahr	
Tomas Eidling		Erik Blombergsson	
Anders Alverbäck		Charlotte Lind	
Thomas Johansson			

Senior**Ut med språket****Måndagar**

Lars Andersson	AL		
Ragna Lindeke-Strömquist			

Husprojektet

Vi har under året fortsatt vårt arbete med att förverkliga vår vision, att bygga ett eget hus anpassat för vår verksamhet. Visionen har blivit ett projekt!!

Det har nu gått drygt ett år sedan vi träffade Peter Carpelan och Sune Eriksson i kommunhuset. Syftet med mötet var att diskutera vilka möjligheter kommunen har att hjälpa oss i Träkvista Sjöscoutkår med att förverkliga vår vision om att bygga ett eget hus anpassat för vår verksamhet. Vi vill tacka för det positiva bemötande vi fick då och även till ert erbjudande om den tomt som vi skulle kunna få tillgång till i närheten av vattenreningsverket i slutet av Ekebyhovsdalen.

Tiden efter detta möte fram till idag har vi ägnat åt att informera våra medlemmar och scouternas föräldrar om att vår vision nu blivit ett projekt. Vi har också börjat fondera pengar och gjort punktinsatser med försäljningar och arrangemang vars främsta uppgift varit att samla in pengar och öka medvetandegraden hos samtliga i scoutkåren att vi har detta gemensamma mål, att bygga ett eget hus.

Vi har även tagit kontakt med banker och stiftelser för att undersöka möjlighet till lån och vilka stiftelser som kan tänkas vara möjliga för oss att söka pengar ifrån. I samband med dessa diskussioner har vi förstått att våra möjligheter att låna pengar och få bidrag är mycket begränsat om vi inte äger tomten.

Kåren har inte möjlighet att på egen hand spara ihop det fulla kapital som krävs för att bygga ett hus avsett för våra behov, utan kommer att vara beroende av både bidrag och lån.

Med denna kunskap vill vi nu fortsätta vår diskussion, med våra folkvalda på kommunen, om vilka vidare möjligheter det finns för kommunen att hjälpa till att ordna en tomt som Träkvista sjöscoutkår äger. Vi har under december skickat ett brev till kommunen om dessa önskemål.

Eftersom kommunen sagt att de ska satsa på våra ungdomar och vi är en förening som är öppen för alla ungdomar i kommunen så hoppas vi att vi kan få den hjälp och det stöd vi behöver från kommunen. Vi engagerar mer än 150 ungdomar och barn i vår verksamhet idag varav ca 50 % är tjejer. Då en stor andel tjejer i Ekerö kommun har brist på bra fritidsverksamhet kan scoutings ide med gemenskap och friluftsliv vara ett bra alternativ för dem. Speciellt som man nu pekat på ett växande problem med hög alkoholförtäring bland Ekerös ungdomar och framförallt tjejerna. Med ett nytt hus anpassat för vår verksamhet kan vi engagera fler ungdomar i framtiden än idag.

Majblommeförsäljning 2004

I år sålde totalt 67 scouter majblommor till förmån för handikappade och barn som inte har det så gott ställt. Alla som har sålt majblommor har gjort det med glädje och jag har hört många positiva röster runt om på Ekerö.

Vi har till lokala majblommekomittén bidragit med 24541 kronor.

Pengarna går framförallt till vår kommuns barn.

Kårens förtjänst var 5922 kronor och det räcker en bit i vår verksamhet.

Bästa patrullen som sålde var:

Etta: Pigghajen, Hajarna redovisade 5648 kronor tillsammans.

Tvåa: Tigerhajen, Hajarna redovisade 3517 kronor tillsammans.

Trea: Skalbaggen, Vita Örnen redovisade 3082 kronor tillsammans.

Säljgladaste scouterna var:

Louise Flatow Pigghajen redovisade 1200 kronor

Louise Lindén Pigghajen redovisade 1152 kronor

Daniel Haverinen Pigghajen redovisade 1099 kronor

Tyvärr så minskar försäljningen stadigt varje år men jag hoppas att ni som har sålt blommor känner glädje att kunna hjälpa andra.

Och jag hoppas att alla tar nya friska tag nästa år så att vi spränger alla gränser och blir bäst i Sverige på att sälja majblommor.

En scoutsalut till er alla/ Vivi

Försäljningsaktiviteter under 2004

År 2004 har husvision i kåren blivit ett projekt vilket gör att vi beslutat fortsätta med utökade försäljningsaktiviteterna

Kåren sålde pumpor till Alla helgon, deltog i julmarknaden på Ekebyhovs Slott och scouterna sålde Väggalmanacka 2004 och hade en del lotterier i samband med andra aktiviteter.

Vi hade även våra sedvanliga försäljningsaktiviteter såsom Majblommorna, Valborg, Loppis, Café helg på Ekebyhovs Slott.

Vi har sålt tulpaner

Några enstaka scouter nappade på detta som gick ut på att de tog upp enstaka beställningar eller "prenumeration" från vänner och bekanta. Buketterna levererades påföljande torsdag till Skåken där scouterna fick hämta dem och kunde sen dela ut. Detta föregicks varannan vecka under våren och var väldigt uppskattat av de som köpte blommorna.

Vi lyckades dock bara sälja 300 tulpanbuketter mot 500 året innan.

Tulpanerna kom från Alverbäcks.

Våra äldre scouterna var funktionärer på Elgigantens 10-års jubileum.

Våra äldre scouter och ett gäng ledare var med som funktionärer vid Elgigantens 10-års jubileum på Skavsta flygplats under Pingsthelgen. Det var ett jobbigt men mycket roligt uppdrag som gav oss en startplåt till "husfonden".

Vi skördade och sålde pumpor till Alla Helgon

UMS, våra seniorer, skördade pumpor hos familjen Alverbäcks och alla avdelningar hjälptes åt att sälja under veckan före Alla Helgons Helgen vid Skåken

Kåren hade försäljning och lotteri i samband med Cafe Helgen

Hajarna och Havsörnen sålde lotter samt lite scoutsaker i samband med vår Cafe Helg på Ekebyhovs slott. Vinster var skänkta från Alverbäcks AB, Tranan reklam och ACO Hud.

Kåren deltog i Julmarknaden

Vita örnen var på Ekebyhovs Slotts julmarknad tillsammans med Färingsö scoutkår och sålde korv med bröd. Vi sålde även hemgjord senap, julgodis, scouternas ljus, julpapper och julkort samt hembakat kaffebröd. Vi hade även här lotterier med många fina vinster.

Vi tackar, Alverbäcks AB, Tranan reklam och Aco Hud AB som har sponsrat våra lotterier under året med fina produkter.

Vi vill även tacka för de pumpor som Håkan och My har sponsrat oss med i år igen. TACK

!!

St Georg firades traditionsenligt i Ekerö kyrka

Seniorerna gjorde åter igen en lysande tolkning av St Görans pjäsen. Märken delades ut till scouter och till ledare för trogen tjänst. Vi sjöng tillsammans och fick några ord från respektive avdelning. Alltihopa i en välblandad mix av stämningsfullhet och spex.

Robin Hills Minnesfond

När patrullscouten Robin Hill gick bort 1999 startades en minnesfond i hans namn i Träkvista Sjöscoutkår. Fonden har som syfte att en gång om året till en god patrullscout till minne av Robin Hill dela ut ett stipendium i form av diplom och en ryggsäck. Vid årets S:t Georgsfirande delades stipendiet ut för sjätte gången. **Erik Cederberg** och **Gustav Palmqvist** blev årets stipendiater. Priset delades ut av fjolårets stipendiater Emma Lindgren och Valdemar Fagerberg.

*När en blomma bryts av
I sin vackraste blom
Då blir marken så trist
Och så fruktansvärt tom
Men kanske ändå
Att det någonstans finns
En äng eller undangömd skreva
Dit blommor som brutits för tidigt får komma
Och fortsätta växa och dofta och leva...
Atle Burman*

Om du vill lämna ett bidrag till Robin Hills Minnesfond kan du sätta in det på Träkvista Sjöscoutkårs bankgiro nummer 5038-5871. Märk talongen med "Robin Hills minnesfond" Alla bidrag emottages tacksamt!



UPPVAKTNINGAR

Några stycken 40-åringar har uppvaktats med yxor av bästa kvalitet.

Caroline Lidström
Annika Pettersson
Niklas Hagdahl
Agneta Holm



Margareta Romilsson uppvaktades med anledning av sin 60-årsdag med en orchide' i glaskruka.

Joel och Johanna uppvaktades med den numera traditionella glassmaskinen då de på Vässarö gifte sig

Lars Andersson (KO) och Anette Häggström (ledare) uppvaktades med en scoutnalle i samband med att tomten kom med Eskil.

Ragna tilldelades Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium tillsammans med två stycken från Ekerö Budo.

Kulturnämndens motivering;

Får 2004 års ungdomsledarstipendium för engagerat mångårigt arbete för ungdomar.

Som seniorledare för ungdomar har hon varit en förebild och engagerat sig i lägerverksamhet och olika arrangemang för ungdomar i Ekerö.

Ragna har alltid barnens bästa för ögonen och arbetar med ett brinnande, aldrig uttömmande, engagemang.

Kurser som scouter och ledare gått år 2004

Kustskeppare

Tomas E, Joel

Äventyrskurs

Maria S

Grundutbildning på kårplan= GPK-del 1

Per S, Per J, Eva E

ALU veckolång

Bitte

Niklas

Eldningskurs med Gerald

Erik M, Andreas, Göran, Tomas E,

Bitte och Josefine

Eva M med familj Göran, Marcus och Jennie

Här följer några trevliga berättelser från några kurser

Eldningskurs Ht. 04

**JÄ! ELDNINGSKURSEN ÄR/VAR PRECIS VAD DET LÅTER SOM!
EN MYCKET TREVLIIG KURS, FÖR LEDARE OCH SENIORER, I
JUST ELDNING!**

**VI VAR ETT GLATT GÄNG SOM SLÖT UPP PÅ BARRIS FÖR
ATT UNDER KURSLEDARE GERALDS ÖVERINSEENDE
UTFORSKA MERA OM OLIKA TYPER AV ELD OCH
HJÄLPMEDEL.**

**VÄDRET VAR KLART MEN KALLT OCH JAG KÄNDE
PERSONLIGEN ATT JAG INTE VAR TILLRÄCKLIGT ISOLERAD,
VARKEN MED FETT ELLER KLÄDER, FÖR RIKTIGT HÅLLA
STÅND MOT NORDANVINDEN. MEN HUR SOM HELST SÅ FICK
VI LÄRA OSS INGÅENDE OM DIVERSE TYPER AV SÄTT ATT
GÖRA UPP ELD OCH VI FICK ÄVEN PROVA PÅ EN DEL OLIKA
SORTER AV ELDUPPBYGGNINGAR. DETTA VARVADES I
SAMMA VEVA MED UPPGIFTER SÅ SOM ATT HITTA
LÄMPLIGT TÄND MATERIAL OCH SÅDANT UTE I DEN STORA
SKOGEN(ÖHH...) VID BARRIS.**

**ETT TREVLIIGT AVBROTT UNDER DAGEN MED FIKA OCH
LUNCH, KAFFET KOKADES FÖR ÖVRIGT PÅ EN SÅ KALLAD
SKOGSHUGGARELD.**

**SAMMANFATTNINGSVIS KAN JAG SÄGA ATT DET VAR EN
MYCKET TREVLIIG OCH LÄRORIK KURS SOM VAR UPPLAGD
PÅ ETT BRA SÄTT MED INFORMATION OM MYCKET MER
SAKER ÄN JAG, SOM ERFAREN SCOUT, KÄNDE TILL SEDAN
TIDIGARE.**

**JAG REKOMMENDERAR VARMT DENNA KURS FÖR ALLA
ELDSJÄLAR I KÅREN.**

Vid brännpennan: *Andreas Marthinsen, Fullbyggaren*

Aha!

Så kan man sammanfatta känslan efter att ha gått ALU
veckolång sommaren 2004!

En massa aha upplevelser varje dag i drygt en vecka!

Det rörde sig om allt från att surra ett bord till att förstå vad
scouting egentligen står för. Många långa diskussioner och
undervisning kring scouting, genus, barns utveckling, beteende,
ledarskap mm mm. Detta varvat med helt fantastiskt lagade
måltider i patrullkök - snacka om gourmetluncher- härliga
middagar i Vässarös matsal, kvällar med solnedgångar som fick
en att hissa, och allsångskvällar som gjorde en smått religiös!
Ni ledare har alla möjligheten att gå denna kurs, vi vill uppmana
alla - GÖR DET!

Även om ni gått den för länge sedan, gå igen!

Bitte o Niklas

Ps. Att sedan Josefine hade hur kul som helst, det kan ni läsa
om i hennes berättelse .

ALU VÄSSARÖ SOMMAREN 2004 **S**

om barn så går man på barn ALU och då kan man bada, leka olika lekar, fiskar, basta och så gör man massvis med olika hantverkssaker.

Medan vi gör alla dom roliga sakerna så är föräldrarna någon annan stans och har kurs.

Man får sova i tält och man får vara borta i ungefär en vecka.

När man är på ALU så är man inte ensam.

När jag var där så var bara 3 personer som man snart blir väldigt bra vänner med.

ALU är både roligt och man lär sig mycket både barn och vuxna och jag råkomenderar att om man har en mamma eller pappa som är scout ledare så tycker jag att ni också ska gå på ALU.

Det som jag tyckte var roligast var när vi var ute och sprang hinderbanan och så tog våran lärare tid på oss när vi sprang den och jag ramlade med handen i ett utav däcken som man ska hoppa i och så vart jag alldeles kladdig över hela handen.



joesefine

Vårens största händelse!

Kårhajk

8 - 9 maj 2004



Alla Träkvista scouter deltog för första gången i en gemensam kårhajk. Minnori- och 1:a års juniorscouter träffades vid Rörby gård, 2:a års junior- och patrullscouter träffades vid Tillflykten och Seniorscouterna vid Vattenverket, alla för att vandra mot samma mål, en lägeräng väster om vattenverket. Väl framme restes vindskydd och militärtält innan det var dags för mat. Under lördagskvällen hade vi ett gemensamt lägerbål innan det var dags att krypa ner i våra sköna sovsäckar.

Efter en härlig frukost och ihoppackning så var det dags för lite lekar.

Skidåkning, backförflyttning, hinkar med konstigt innehåll, naturspår, knopar på godissnören mm, allt i för dagen sammansatta patruller med deltagare från alla åldrar.

Efter en välbehövlig lunch så hade vi vårt eget Vasalopp! Som avslutades med att vi plockade drygt 20 kg "blåbär"....

Tack för en kul hajk.

Spridda kommentarer från fullriggare, deltagande på sommarens läger på Vässarö:



- Har haft roligt med skottar!
- Roliga lägerbål
- Kul att lära skottarna svenska
- Nya vänner i Skåne
- Mycket rolig dans med skottarna
- Släng inget annat än matrester i komposten!
- Kul att träffa scouter från ett annat land
- Bad fyra gånger om dagen, eller?
- Rysk u-båt på botten
- Dynamit i brasan
- Paddor i tälten, kom in och kikade i sovsäckarna...
- Kul med paff och matlag
- Skottarna roliga
- Badställe, 4 meter, en klippa
- Jag var inte med men det verkade kul och jag ångrar verkligen att jag inte följde med... ☺





Home hospitality 7- 10Augusti

När vi kom hem från lägret och bussen rullade in framför Skåken välkomnades skottarna av våra scouters familjer och spreds åt olika håll till sina tillfälliga hem.

Under andra halvan av lägret och alla dagar med home hospitality/aktiviteter var det riktigt varm sommar, de varmaste dagarna på hela sommaren.

Under de tre dagarna med aktiviteter hann vi visa skottarna en hel del av vår vackra stad. Många Tråkvistare deltog också i aktiviteterna.

Efter en eftermiddag och kväll med värdfamiljerna och en natts sömn i riktig säng – träffades vi i Skåken kl 10 på söndagsförmiddagen för avfärd till dagens aktiviteter.

Efter en kort bussresa till Drottningholm(och dagens första glasstopp) åkte vi båt in till Stadshuskajen, troligen var det årets varmaste dag för det var nästan helt vindstilla och det blev en mycket varm båtresa. Stadshusets torn klättrade de flesta i alla fall upp i (många trappsteg blev det), sedan äts den medhavda lunchen på stadshusets trappor.

Därefter promenad genom gamla stan (som vi dessförinnan sett från tornet) till andra sidan densamma där vi tog Djurgårdsfärjan för att avsluta dagen med ett besök på Wasamuseet. Kvällen tillbringades med respektive värdfamilj.

Måndagen - åkte vi buss, t-bana och återigen Djurgårdsfärjan till Gröna Lund där alla scouter och vissa ledare utnyttjade åkbandet maximalt under de fem timmar vi var där(kl 11- 16).

På kvällen var det stor grillfest på Barris där ett antal ledare hade jobbat många timmar med allt som skulle grillas och som blev riktigt smaskens och mycket uppskattat alla som var där. Seniorerna hade satt ihop ett rockband speciellt för detta tillfälle och gav verkligen järnet i sin spelning – vilket ös!

Tisdagen – sista dagen med gänget.

Skottarna fick lämna sin packning i Skåken för transporthjälp till Centralen. Vi började med ett besök på Cosmonova där vi såg en film om lejon och sedan åt vi matsäck i parken utanför.

Därefter begav vi oss in till City för att skottarna skulle få tillfälle att köpa souvenirer och vandra fritt en stund i shoppingdistriktet. Vid sextiden på kvällen hade skottarna fått sin packning till cityterminalen och en tapper skara på ett tiotal personer vinkade till sist av dem när de for iväg med flygbussen mot Skavsta flygplats(de var visst inte hemma förrän klockan två på natten).

Tomas Eidling

BARRISGÄNGET

Att se scouterna ge sig ut med båtarna om våren är alltid trevligt! Från minorernas trevande försök att styra båten dit de vill till de lite äldre scouterna som vet hur ett segel ska skotas.

En flotta av båtar i den storleken vi samlat ihop under åren kräver dock en stor del underhåll för att vara sjödugliga och funktionella både innan sjösättning, under sommarsäsongen och vid upptagning.

Under våren 2004 anordnade vi därför två ”fixar helger” den första helgen med fokus på underhåll av båtarna och den andra helgen sjösättning samt övrigt underhåll i Skåken, Tranan och på Barris.

Under första helgen blev mycket gjort tack vare god uppslutning av föräldrar som slipade kölar, målade bottenar och spacklade skador för att nämna några aktiviteter.

Snart är det åter dags för vårens ”fixar helg” 23-24 April närmare bestämt, då hoppas vi åter få träffa många ”fixar sugna” föräldrar!



StorTriss mkII

Väl mött!

Barrisgänget: Ola, Niklas, Fredrik, Göran, Janne, Stegan, Kenneth, Mattias



→ Götet grillat!



← Krokodiler



← Blåsig ankomst.

PLANERINGSHELG
på
Rögrund

← Med oväntat besök...



Massor av
planerat
och
massa mys
hade vi!

RIIITITITIRI YIR: IIRIYI IPIITIRIIRIIRIIRI.

Vita örnen våren 2004

Eller

En professors temporära temperament!

Det hela började med att Naturförhistoriska riksmuseets samling av vikingaföremål tragiskt brann upp och jag professor Krakel Brankelfnatt fick uppdrag av överintendenten att försöka uppbringa vikingaföremål, mot en liten belöning naturligtvis!

Jag hade länge experimenterat med min tidsmaskin och kände mig redo att testa den, som ni kanske vet så är temporala flödena otroligt känsliga för störningar och minsta klanteri kan få ödestigra konsekvenser. Så om ni bl

sidan 55 i erat häfte för temporalteknik så hittar ni följande formel.

$$\nabla 45 \cup \sqrt{(27\Gamma + 55.247) \pm \chi\xi^*7.84} \cong \bullet \text{klockan 14:00}$$

Ja, hmmm, var var jag nu, ja just det... Men som ni förstår så kan man inte stanna i det förflutna för länge efter som detta skulle destabilisera rumstiden (=förstöra då, nu & framtid), ja just det ja..... jag glömde att nämna att jag tänkte ta tidsmaskinen och åka tillbaka ca. 1000 år för att skaffa äkta föremål och därmed lösa mitt uppdrag.

Nåja, jag behövde hur som helst hjälp att hinna skaffa så mycket material i forntiden som möjligt, därför beslöt JAG MIG FÖR ATT TA HJÄLP AV NÅGRA SCOUTER.

Jag kontaktade scoutavdelningen Rita Björnen i scoutkåren träkistorna två veckor i förväg och frågade om de kunde tänka sig att hjälpa mig. De tackade JA!

Otroligt nog så dök de också upp på utsatt plats och tid två veckor senare och operationen kunde börja, jag hade monterat upp min tidsmaskin i närheten dagen före, enligt nuvarande tidräkning. Tidsresan kunde $\pi\Sigma\beta\rho\phi\alpha\sigma!$ Alla scouter inhystes i tidsmaskinen och nu var det upp till bevis om maskinen skulle klara en så stor grupp. Det enda test gjort innan med flera personer, var med en flock apor och det tog ganska lång tid att vädra ur lukten av bränd apa ur maskinen.

Maskinen startade och det bar av bakåt i tiden.....

Scouterna skickades ut att så snabbt som möjligt att samla på sig prylar UTAN ATT påverka samtiden (D.v.s vikingatiden). Det rapporterade att de stötte på både shamaner och runristare såväl som hantverkare som gav dem prylar mot att de hjälpte dem med diverse problem. Vi hann samla ihop en stor mängd prylar i tidsmaskinen innan tiden tog slut, nej vi hade INTE hela helgen på oss, kom ihåg de temporala direktiven!

Vi påbörjade sålunda vår återfärd till vår egen kära tid och hör å häpna det gick utan störningar eller förluster. Vi landade drygt ett par timmar senare än avresetiden, men lite svinn får man räkna med.

Tack vare denna insats så har jag nu råd att fortsätta min forskning ett tag framöver, tack alla hjälpsamma miniorscouter!

Författat av
Prof. Emeritius Krakel Brankelfnatt

Redigerat av
Erik & Georg

Miniorscouterna på Vita Örnen var:

Malin A-H, Johan A-P, Erik B, Adam B, Joakim B, Susanna D, Jefferson D, Anders E, Emma F, Joel G, Susanna H, Deysi H, Camilla I, Agnes J, Moa L, Anton L, Viktor L, Markus L, Joakim M, Tobias N, Felix N, Johanna P, Filip R-B, David S, Erika T, Agens W, Malin W, Jonas W.

Ledarna var:

Erik, Georg, Pekka, Sandra, Hendrik, Bosse, Karin, Caroline, Janina

MINIOR Hösten 2004

Miniorerna drog igång direkt på Barris, för ingen vill missa tillfällena till sjöss. Ett gäng glada och förväntansfull scouter med föräldrar mötte upp de lika så förväntansfulla ledarna. Många lekar med scouterna och information till föräldrarna.

Vid följande träffar på Barris så invigdes scouterna i optimistjollens och paddlingen mysterium. Hela gänget var hejare på samarbete och att snabbt komma i ordning. När mörkret var ett faktum, blev det lite hemlighetsfullt och mysigt med invigning och lägereld till ackompanjemang av Gerald.

Tranan, blev därefter vårt andra hem och praktiska färdigheter tränades inför stundande hajk. På själva hajken, som var mycket välbesökt, hela 21 utav 25 scouter kunde komma med! Då blev det hårdträning inför TRÄFÄ tävlingen som bärgades hem till Träkvista. En otrolig insats!

Nu hanterar scouterna, plåster, förband, stormkök och lykta, ännu har ingen gått vilse heller och knoppar gör de med rasande fart. Lite levande historia har det också blivit med Eva Larsson´s hjälp och scouterna, som återupplivade BP och hans leverne.

Söljor, surring, juldopp och annat har också hunnits med under denna späckade höst.

Extra roligt för ledarpatrullen var det när miniorernas julavslutning blev av, och det blev 4-kamp. Grenarna "äta choklad med tumvantar och bestick"; "hitta tuggummi och mjöl", "livlina" och tomtesäcksrace var mycket roliga att titta på.

En titt i patrullernas loggbok, sammanfattar terminen KUL, KUL, ROLIGT, MERA HAJK, GOTT!

Myrorerna: Johannes; Elias; Therese; Madelene; Emil; Simon

Skalbaggarna: Viveca; Magdalena; Tove; Cecilia; Erik; William; Egil

Nyckelpigan: Jenny; Erika; Erika; Niklas; Gillis; Gustav

Humlan: Elise; Siri; Isabell; Kalle; Lukas; Johan

Blåvingen: Eva; Sandra; Janina; Karin; Eva

Hajarna våren 2004

Hajarnas vårtermin har som röd tråd haft rorsman, båtar och läger. Chiffer, spårtecken, skridskor och isvett och internationellt han vi med innan det var dags för sportlov.

Därefter följde knopar, tagling och surringar, sjukvård och eldning samt bad innan det var dags för nästa lov, påsklovet.

Vårens båtarbete bestod av att vi slipade ett större antal paddlar så att våra båtfogdar fick något att lacka till på. Efter St Georg och märkesutdelning var det äntligen dags för oss att flytta verksamheten till Barris.

Förutom paddling och segling han vi med att öva på att navigera både till sjös och på landbacken. Kårhajken var ett uppskattat inslag i början av maj och så även både avdelningens och kårens avslutningar i början av juni.

När vi kommit såhär långt så hägrade sommarens höjdpunkt, S-LEAP 2004 på Vässarö.

Vithaj	Pigghaj	Tigerhaj
Ebba	Louise L	Erik
Robert	Holger	Annika U
Fredrik	Lina	Linnea
Marcus	Daniel	Annika S
Jonas	Amanda	Ida
Alexander	Sofia	Johan
Jessica	Pär	Ellinor
Evert	Louise F	Marina

Wobbegong:

Ewa M
Erik C (Ass)
Göran
Karin
Stefan C
Vivi N
Vivi S

Hajarna hösten 04

Hösten började med att 26 pigga scouter och 6 glada ledare möttes på Barris en vacker tisdagskväll i slutet av augusti. De första mötena ägnade vi åt att bekanta oss med stortrissarna och förbereda oss för den med Havsörnen gemensamma hajken.



En lördag i mitten av september träffades vi vid Sundbyskolan för att med packningen på ryggen bege oss mot en hemlig hajkplats där vi skulle möta Havsörnarna som skulle ta sig dit sjövägen. På vägen stannade vi och åt matsäck, lekte och tränade på knivens handhavande. Efter att vi satt upp vindskydden, packat in packningen, letat efter maten, tillagat maten och diskat så var det mörkt. Nu var det dags för "Catch the flag" i mörkret, som flaggor använde vi ljusstavar. Efter en god natts sömn lastade vi packningen och oss själva i stortrissarna för hemsegling. Blåsten varierade och ibland lutade båtarna lite mer än vad alla tyckte var lagom. Väl hemkomna fick vi både lasta och städa ur båtarna.

Terminen fortsatte därefter med mera segling och paddling innan det var dags att flytta verksamheten till Tranan. Oktober ägnades åt bl.a. eldning, livlina, knopar, sjukvård för att förbereda oss inför TräFä. Tyvärr lyckades vi inte få med oss vandringspriset hem. I novembermörkret sålde vi pumpor, orienterade, badade i Husbybadet, samt genomförde en massa konstiga uppgifter i snön tillsammans med Havsörnarna. Terminen avslutades med ett besök på en av Slagsta färjorna där vi fick vara med att rädda Fender som hade ramlat överbord.

Vi som trivdes tillsammans var:

Tigerhajen:	Vithajen:	Pigghajen:	Kråshajen:	Wobbegong:
Eric	Joakim B	Susanna	Malin A	Bosse
Magnus	Jonas	Alexander L	Fredrik	Göran
Anton	Ellinor	Alexander S	Malin W	Pekka
Lotta	Sophia	Annika	Jonas	Per J
Ronja	Amanda	Johan	Agnes	Per S
Ida	Marcus	Agnes	Filip	Stefan C
Jefferson	Joakim M			



Verksamhetsberättelse för Havsörnen VT 2004

Detta var vi:

Doppingen	Viggen	Fiskgjusen	Tärnan	Ledarpatrullen
Anton B	Johan F	Adam B	Ellen W	Albatross Anette H
Rasmus E	Josefine H	Carl R	Jessica T	Annika P
Klas B	Josefine F	Angelica W	Melker W	Janne F
Sophie H	Fredrik D	Lisen B	Johan B	Thomas E
Lovisa Sköld	Erik J	Torun W	Victor K	Niklas H
Robin B		Sara A		Agneta H

Som en vårtermin skall börja, så började vi med att kasta ut julen, granen och allt annat vi kunde förena med julen. Sen satte vi igång med planering för resterande vårterminen.

Under februari var vi och besökte killarna på brandstationen, de visade bilarna med all utrustning, jag tror att alla blev lite imponerade hur mycket saker man får in i en brandbil. Man visade också en film hur snabbt eld sprider sig, det hela var en mycket trevlig kväll som senare belönade brandmännen med en tårta som Anette hade bakat.

Kajak:

I mars var det dags för Kajak! Vad är en Kajak? Det är en ju en K-hajak, det började som en kärlekshajak, men ju närmare vi kom själva hajken tenderade det mer att bli en K-hajak då det där med kärlek kunde bli äckligt!

På Lö fm tog vi Adelsöfärjan över till Adelsö där vi vandrade, flera kilometer, några höll nästan på att dö, lät det som..... inte nog med det, vi hade ju så få tändstickor att vi fick bära med oss elden hela vägen och hålla den vid liv, det gick alldeles utmärkt och man hjälptes åt mellan patrullerna att ge de andra eld om deras slocknade.

Väl framme vid Församlingshuset där vi skulle bo hade ledare gjort en hinderbana, det blev hur kul som helst och Albatross vann förståss.

Dagen avslutades med ett ljusspår vid de gamla gravkullarna, några tyckte det var lite läskigt, fast det bara var mysigt.

Resten av terminen gick i rungande fart med massor av program, surra stegar för att nå glassen som någon spikat fast högt upp på väggen, collage med Skottema. Mot slutet av terminen var vi på Barris och hade sjöaktiviteter med bl a optimistjollestafett där till slut ingen seglade, alla utom en i varje patrull låg i vattnet och drog eller puttade jollen framåt, det verkade helkul, från land i alla fall.

I maj var vi också med på den första Kårhajken i Träkvista Sjöscoutkårs historia, den var lyckad och med tema bromöte blev det en blandning och en bra övergång till de nya kompisarna inför HT 2004. Däremellan var det också ett läger, SLEAP på Vässarö där 12st Havsörnar var med.



Havsörnen

Verksamhetsberättelse för HT 2004

Att starta en hösttermin är alltid spännande, nya scouter och ledarbesättningar skall trimmas samman till en avdelning. Första mötet blev alla nya Havsörnar invigda i avd Havsörnen, en ritual som pågått i sedan länge. Vi hann med lite bad och tävlingar innan detta första möte gick mot sitt slut, vid lägerbålsringen där alla fick lära sig allas namn. Kommande möten på Barris ägnade vi åt patrullarbete och segling. Vid ett möte skulle en besättning stortriss ut och testa den friska vinden. Det blev ett rejält lutande och guppande som slutade med bensinstopp i kanalen precis timat när regnet öste ner, konstigt nog var det då bara två personer kvar i sittbrunnen som kryssade mot bryggan.

Helgen innan båtupptagningen hade Havsörnen en kombinerad segling och vandringshajk tillsammans med Hajarna. Vi parkerade båtarna så hårt i sanden att Hajarna, som skulle segla hem nästa dag hade fullt sjå att få loss alla båtarna. Vi lagade sedan en mycket uppskattad pepparstark gryta över öppen eld där alla, både Hajar och Havsörnar hade skurit fixat. På kvällen efter mörkrets inbrott lekte vi "Catch the flag" med ljusstavar, vi avslutade kvällen med en improviserad sångstund innan vi kröp ner i säckarna.

Trots att helgen inte bjöd på något lysande väder verkade som alla hade trivts och mått bra när vi avslutade vår vandring vid Sundby skola på söndagen.

Hösten gick annars i olyckans tecken där både Deysi och Sarah skar sig i handen, då är det tur vi har Agneta som är van att plåstra.

I oktober var några få käcka Havsörnar och försökte försvara vår ära på Trä-Fä i Stenhamra, denna gång gick det Färingsös väg, så vi satsar hårt på att ta tillbaka vandringspriset hemma nästa år.

Resterande delen av terminen försökte vi sälja lite pumpor, badade i äventyrsbad och hade sista mötet tårtbakartävling.

Under hösten hade vi mycket högt deltagande på mötena och på hajken, vi hoppas det består under våren.

Detta var vi Havsörnen HT 2004:

Doppingen	Viggen	Fiskgjusen	Tärnan	Ledarpatrullen Albatross
Josefine F	Johan B	Johan F	Josefine H	Anette
Sophie H	Melker R	Erik T	Lovisa S	Annika P
Sarah A	Camilla I	Carl R	Tobias	Janne F
Viktor L	Deysi H	Moa L	Torun W	Agneta
Felix N	Victor K	Erika T	David S	Niklas H
Johan A P				Karin A P
				Caroline L

Fullriggaren HT – 2004 ”En verksamhets berättelse.”

Denna termin brakade loss med, oväntat nog, segling på Barris. Ett par möten höll vi på å seglade men vi anade att något märkligt var i görningen. En vacker dag, eller i det här fallet kväll, smög sig en mystisk typ in på Barris och ville ha hjälp med att frakta lite ”varor” iland från några båtar ute på sjön.

Kanoterna plaskade strax ned i vattnet och scouterna var i gång. Olyckligtvis så visade det sig att tullen var på plats och konfiskerade både det ena och det andra ur kanoterna men scouterna lyckades undvika tullen ganska bra och ta ”varorna” iland där den mystiska typen, som påstod sig heta John Doe, köpte alltihop och betalade med godis som vi senare grillade vid elden.

När hösten gjorde sitt intrång tillslut så protesterade vi genom att ge oss av på en seglingshajk som var väldigt uppskattad. Men sen var vi tvungna att flytta in till Skåken med resten av våra möten.

Vi fick en hel del besök av märkliga figurer som samtliga hade en sak gemensam: Alla påstod sig nämligen vara ”Smuggelkungen”.

En del av dessa smugglare hade en hel del finesser att lära ut allt från semaforering och eldning till matlagning och Dolda meddelanden.

Men så hände det sig en torsdagskväll att när scouterna anlände till Skåken så var inte Skåken riktigt där utan en tågstation fanns istället på platsen, väldigt märkligt. Tåget skulle snart till att avgå och som av en ren händelse så hade en tidigare bekantskap, allmänt känd som ”Smugglardrottningen”, bokad och betalat biljetter till hela avdelningen!

The Grand Trans-Oriental Western Railway tog oss till Skåken... fast via London, Peking, Rio de Janeiro, New York, Månbasen Alfa Beta och lite varstans samt både här och där.

Men vi hajkade även omkring lite då och då bland annat på Lovö, en hajk i Seniorernas regi (Tack! Det var en underbar hajk!) och vi tittade ut en vända på Färingsö och ja! Vi hade allmänt trevligt där! (Verkligheten har bättre grafik än Xbox...)

Sedvanlig avslutning i kyrkan där även John Doe och han kompanjon Mapoto närvarade och även Polismyndigheten kom dit för att fråga ut smugglarna lite närmare på plats...

Vi ser fram emot en, om möjligt, ännu roligare termin till våren!

De passerade terminernas ande

Andreas, Amsterdam

Fregatten

Vår- och höstterminen
2004





Hösten började med en konstig resa, inte med tåg, utan med båt.. Seglingshajk, och en massa segling på barris

Kallar du det här segling?!

Håll käft och skota, nej, jag menar SKYFFLA på!!!



Efter några få möten i skåken vankades det en praktig patrullhajk för-lagd till patrullplatsen.

Och ledarna visade prov på dålig humor!!!!



Jo, de snackade ba kiss och bajs hela tiden, de ba, liksom, astöntiga!

Vafalls?!



Det ska jag säga er, att kiss- och bajs humor dög åt er när ni var små, så det duger alltså!

Men ungdomar nuförtiden är mer mogna än ni var..



Vi bakar hellre tårta än mullar runt i skogen.

?!



Mycket ska man höra innan öronen faller av, men detta tar priset!



Jaha, och vad ska du föreställa? Tog du inte tårtbakartävlingen lite väl seriöst? Gräddde härsknar, vettu.

Jag ska lida för att sympatisera med de stackars scouten som missade mötet



SKYND, SKYND, NU 'E RE BRÄTTOM!!! Det vankas kompassövningar bakom kröken. Tänk vad de kan, våra ledare. Verkligen kunniga och duktiga.



Tusan, kontrollen ska vara här någonstans!!!!

Typiskt ledarna att inte veta vad de håller på med



Men, vad hände egentligen innan fångarna på skåken?



Det var något pysselformöte. KOLLA! Det är FULGUNDE!!!!



Inget av pysslet funkade. Repen var för korta å pappret för tunt

Jo, men vi hade det ju mysigt i ledarrummet med Stefan. Han gjorde ju en Tummen-saga.

Mm, Tummen Bajsar. Härligt



Skåken var ju inte lika stort som fortet, men OERHÖRT mycket trevligare. Men, se där, Äckelgunde står å pumpar.



Fulgunde? Fick dina ihop sju nycklar???

Nja, de hade så BRÅTTOM så de fick ihop ÅTTA!!!



VID MIN SIDA! Tacka vet jag gamla hederliga hasardspel, allehanda gangsters och spåggummor... som på min tid!



VAFALLS!!

Se där, ljusets väktare därefter. Där, väl gömda bland träden...



Få se, om vi spöar älvan, blir ju en lätt match, då har vi en väktare...resten mutas. Bra, men vännen verkar lite tjurig

Torsten vill bara höra ju... vännen...



Är det här scouting a la 2004. Då vete tusan om jag inte ska sluta med virkningen på onsdagar och hänga på Fregatten istället. Hadell!

Scoutkåren

G som i gemenskap

Scoutåret 2004

Ja då sitter man återigen här och försöker sammanfatta ett år. Ett år går ju ganska snabbt, men ändå är det svårt att överblicka hela det gångna året. Undra om inte året skulle gå att sammanfatta på följande vis:

w –äldigt roligt
w –idrigt kända scouter
w –ww. trasjo.se (titta på den.)

t –okroligt läger med skotska scouter.
r –iktiga framsteg för husgruppen.
ä –rligt härligt ungdomsledarstipendium till Ragna

s –pännande kårhajak
j –ulgransplundring, som uteblev
ö –sregnig sommar

Nästa år kanske blir så här:

s -egling
e -ventuellt ännu roligare...



Tack för denna gång och om inget oväntat händer sitter jag snart och försöker skriva om 2005.

Herr kårordförande!
Lars Andersson

