

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE

## TRÄKVISTA SJÖSCOUTKÅR

Scoutkåren med gemenskap och engagemang





## TRÄKVISTA SJÖSCOUTKÅR

### Vad gör vi?

Scouting, som vi vill bedriva det, är inte enbart surring och knopar. Våra aktiviteter syftar till träning i såväl samarbete som att klara sig själv med enkla medel. Vi vill öppna ögonen för vad natur och friluftsliv kan ge av positiva upplevelser. Givetvis är anknytningen till sjö och båtliv särskilt poängterad i en sjöscoutkår. Scouting syftar sist, men inte minst till att utveckla en positiv livssyn, ansvarskänsla och solidaritet till medmänniskor över lands- och kulturgränser.

Våra inomhusaktiviteter har vi i en lokal i Närlunda – Tranan- samt i vårt högkvarter Skåken (gamla Ekebyhovsskolan bredvid Ekebyhovskyrkan). Vi disponerar också en stuga kallad Barris vid Rörmaren ute vid Jungfrusund. Här har vi våra båtar; stortrissar, optimistjollar och kanoter och här pågår hela sommaren en livlig sjöverksamhet.

Scoutverksamheten under skolterminen omfattar normalt en möteskväll i veckan samt då och då en helgutflykt –hajak! På sommarlovet anslås en vecka åt lägerverksamhet till land eller sjöss.

Är du nyfiken på scouting, som ledare, förälder eller barn så är du välkommen att kontakta någon av oss för mera information. Läs mer på vår hemsida [www.trasjo.se](http://www.trasjo.se)

Väl mött!

# Träkvista Sjöscoutkår 2005

Träkvista Sjöscoutkår av Svenska Scoutförbundet Nr 3026 i Birka scoutdistrikt

Styrelsen för Träkvista Sjöscoutkår lämnar här verksamhetsberättelse för kårens 34:e verksamhetsår.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

## **STYRELSE**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <i>Ordförande</i>        | Lars Andersson   |
| <i>V Ordförande</i>      | Ragna Strömqvist |
| <i>Sekreterare</i>       | Bitte Hagdahl    |
| <i>Kassör</i>            | Ewa Moore        |
| <i>Scoutrepresentant</i> | Sandra Nygårdh   |
| <i>Scoutrepresentant</i> | Roterande        |

## **FUNKTIONÄRER**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <i>Kårutbildare</i>       | Vaccant   |
| <i>Hustomte</i>           | John-Wiktor Holm  |
| <i>Båtfogde</i>           | Göran Lindgren<br>Jan Wännman<br>Ola Ljungqvist<br>Fredrik Åsell<br>Niklas Hagdahl<br>Kenneth Larsson<br>Mattias Gustavsson |
| <i>Internationellt</i>    | Johan Holm<br>Erik Marthinsen<br>Georg Niejahr  |
| <i>Radio</i>              | Stefan Cederberg  |
| <i>Medlemsregistrator</i> | Margareta Romilsson   |
| <i>Revisor</i>            | Annika Fagerlund  |
| <i>Revisorsuppleant</i>   | Susanna Kindberg  |
| <i>Valberedning</i>       | Niklas Hagdahl<br>Ola Ljungqvist  |

Styrelsen har sammanträtt 9 ggr

Antalet aktiva medlemmar har under året varit 187st varav 147st i åldern 7-25år.

## Tack till våra sponsorer 2005



Dessutom har följande privatpersoner lämnat bidrag:

Bitte Hagdahl, Vivi Nygård, Margareta Romilsson och Björn Lindeke **TACK!!!**

# Majblommeförsäljning 2005

I år sålde totalt 72 scouter majblommor till förmån för handikappade och barn som inte har det så gott ställt. Ni som har sålt majblommor skall ha en stor pingvinklapp och ett hedersomnämmande.

Vi har till lokala majblommekomittén bidragit med 30376 kronor.

Pengarna går framförallt till vår kommuns barn.

Kårens förtjänst var 5887 kronor och det räcker en ordentlig bit i vår verksamhet.

## Säljgladaste scouterna var:

Jenny Miscki, Vita örnen hon sålde för 4000:-

Simon Deurell, Vita örnen han sålde för 3200:-

Alexander Lindén, Hajarna han sålde för 1430:-

Susanna Haverinen, Hajarna hon sålde för 1200:-

Siri Arvidsson, Vita örnen hon sålde för 1200:-

Sofia Lund, Hajarna hon sålde för 1005:-

Dessa scouter blev speciellt tackade på kårhajken där Jenny och Simon fick varsin scoutuppslagsbok och de andra fyra fick scoutboken Getingen.

Som det ser ut så är det Hajarna och Vita Örnen som har varit flitigast i år, så de andra avdelningarna får ta det som en utmaning att sälja bättre nästa år.

Jag hoppas att alla tar nya friska tag nästa år så att vi spränger alla gränser och blir bäst i Sverige på att sälja majblommor.

Med önskan om ett rekord nästa år !

Vivi & Ewa

# Valborgsfirandet i Ekebyhovsslottspark Anno 2005

*I regi av Träkvista sjöscoutkår*

Till årets upplaga av valborgsfirande så hade det bildats en projektgrupp för att utveckla evenemanget, gruppen bestod av Erik Marthinsen, Georg Niejahr och Pekka Haverinen. Vi hade några planeringsmöten under vårterminen innan valborg ägde rum, samt ett möte inför tillsammans med de tappra och ädla själar som ställde upp och genomförde arrangemanget tillsammans med oss!

Vi hade som tidigare år försäljning av korv, dricka, godis och fika i stora tältet vilket var uppskattat som vanligt.

Vad som var nytt för det här året var en massa grejor:

Lotteri, vilket var en uppskattad och lyckad aktivitet.

Vindskydd med eld, där vi sålde soppa, en aktivitet vi tror kommer att komma starkt om den får leva vidare.

Infotält om kårens husprojekt och kåren.

Avdelningar hade möjlighet att ha någon aktivitet, Fullriggaren hade som enda avdelning hörsammat möjligheten och hade kasta boll på burkar och kasta paj på glada patrullscouter, vilket var MYCKET uppskattat bland besökande barn! Vi hoppas att fler avdelningar tar chansen nästa gång, Elitavdelningen Fullriggaren tjänade in lite pengar till sin kassa i alla fall och kände sig nöjda med insatsen.

Slutligen så vill vi i projektgruppen tacka för oss och ge ett STORT TACK till alla glada som hjälpt till inför eller under arrangemanget och de företag som sponsrade lotteriet och försäljningen!



Vid pennen för projektgruppens räkning:  
Erik Marthinsen



## St Georg firades traditionsenligt i Ekerö kyrka

Seniorerna gjorde åter igen en lysande tolkning av St Görans pjäsen. Märken delades ut till scouter och till ledare för trogen tjänst. Vi sjöng tillsammans och fick några ord från respektive avdelning. Alltihopa i en välblandad mix av stämmingsfullhet och spex.

## Robin Hills Minnesfond

När patrullscouten Robin Hill gick bort 1999 startades en minnesfond i hans namn i Träkvista Sjöscoutkår. Fonden har som syfte att en gång om året till en god patrullscout till minne av Robin Hill dela ut ett stipendium i form av diplom och en ryggsäck. Vid årets S:t Georgsfirande delades stipendiet ut för sjunde gången. Björn Moore och Anna Lindgren blev årets stipendiater. Priset delades ut av fjolårets stipendiater Erik Cederberg och Gustav Palmqvist.

*När en blomma bryts av  
I sin vackraste blom  
Då blir marken så trist  
Och så fruktansvärt tom  
Men kanske ändå  
Att det någonstans finns  
En äng eller undangömd skreva  
Dit blommor som brutits för tidigt får komma  
Och fortsätta växa och dofta och leva...  
Atle Burman*

Om du vill lämna ett bidrag till Robin Hills Minnesfond kan du sätta in det på Träkvista Sjöscoutkårs bankgiro nummer 5038-5871. Märk talongen med "Robin Hills minnesfond" Alla bidrag emottages tacksamt!



## UPPVAKTNINGAR

**Några stycken 40-åringar har uppvaktats med yxor av bästa kvalitet.**

**Johan Holm  
Jan Wännman**

**En annan 40-åring uppvaktades med lykta.**  
**Jonas Sundin**

**En 30-åring uppvaktades med scoutmässiga byxor**  
**Lars Andersson**





Några av oss har gått på kurs, här kommer ett urval;

## **Blå hajk! Forsfararna**

Oj, finns så otroligt mycket att berätta, men det tänker jag inte göra...  
För jag vill ju att flera ska gå blå hajk, helst forsfararna eftersom den är bäst =)

Det är inte bara slapp flottfärd som många tror... Lite vandring och sånt ska också finnas med.

Vänner för livet, underbara minnen och sen är det lite tufft att säga att jag byggt en flotte på 8ton =)

Fast jag undrar lite hur patrull kompisarna stod ut med mig på en 6\*6m flotte i fyra dagar... hihi...

Det lär ju vara så att man saknar forsfararna tok mycket!

//Sandra



# Explorer Belt 2005

Det hela började runt julen år tvåusenfyra då SSR's kurskatalog damp ner i brevlådan. Efter att ha tittat lite i den så hittade jag en sida som handlade om Explorer Belt. Jag hade ju hört lite om det förut men nu var det första gången jag faktiskt funderade på att gå, man kunde i år välja på att gå i Ungern och Grekland.

Bara två eller tre dagar senare fick jag en förfrågan av min kompis Rafael om jag inte ville gå Explorer Belt med honom. Detta var det som gjorde att jag bestämde mig för att gå och vi bestämde gemensamt att vi skulle gå i Ungern. Det lät helt enkelt häftigare att gå i ett land som man inte kände till så mycket om och vi anmälde oss snart.

Framåt vårkanten blev det dags för att åka på en förträff utanför Uppsala där vi träffade 30 andra scouter som också skulle gå EB i Ungern. Snart kände man att det skulle bli ett riktigt trevligt gäng att åka med. Det visade sig även att jag var yngst i hela gruppen. Jag hade på förträffen inte ens uppnått åldern av 16 år som är minimiåldern utan jag skulle fylla år först ett par veckor senare.

Efter förträffen så kändes det helt rätt men lite pirrigt. Vi skulle ner till ett land som vi inte visste så mycket om och klara oss själva i 10 dagar samtidigt som vi skulle transportera oss minst 160 km till fots tillsammans med vår parkamrat.

Tiden gick och snart var det sommaravslutning i skolan och då var det bara två dagar kvar tills vi skulle åka ner till Ungern. Det blev dags att packa och innan man visste ordet av så bar det av in till Stockholms central för att sätta sig på en buss ner till Malmö.

Nästa morgon bar det av ner till Ungern och till ett scoutcenter utanför Budapest där vi tillbringade den första dagen med att handla lite mat och packa om våra packningar för vandringen som startade dag två.

På den andra dagens morgon samlades vi och packades in i två bussar som körde ut oss till våra startplatser runt om i Ungern. Vi blev avsläppta cirka två km från den lilla byn Janossmorja, men det visste vi inte vid det laget utan det enda vi visste var det som stod i pappersbunten vi fick i handen. I den stod det en påminnelse om reglerna, introduktionsbrev på Ungerska och Engelska, ett par kartor och namnet på orten vi skulle ta oss till inom 10 dygns tid, "Agardi".

Och detta var bara början ... Efter nionde dagen var vi i alla fall framme på platsen där vi skulle mötas. 180 km hade vi då vandrat till fots, vi hade sovit i tält sju nätter och sovit hemma hos ungrare som bjöd in oss två nätter, t-spriten tog slut efter fyra dagar och vi lyckades inte hitta någon mer osv ...

Under vandringen skall man föra loggbok och kassabok, man ska också genomföra ett antal uppgifter under dessa dagar, detta är uppgifter inom olika kategorier och svårighetsgrader, allt från att ta reda på en speciell sak om landet till att besöka historiska och moderna sevärdheter i landet. Gemensamt för de flesta uppgifterna är att man måste ta kontakt med ortsbefolkningen för att kunna lösa dem.

Vandringen var för oss rätt jobbig då vi var nere i början av sommaren då värmebölja låg över hela Europa. När man vandrar i temperaturer över trettio grader går det åt mycket vatten. Vatten och mat väger en hel del att bära på och packningarna kommer lätt upp över tjugo kilo trots att man försöker att inte ha med sig onödiga saker.

Reglerna för hur man får övernatta är enkla. Man får inte betala för boende som hotell eller vandrarhem, man får i övrigt sova över hos ungrare om man blir inbjuden att bo hos dem. Detta uppmuntras man till att prova på då det är ett trevligt inslag.

Allt detta är trots vad det kanske låter som inte alls så jobbigt som man kan tro. Det är naturligtvis rätt fysiskt påfrestande men det är också jätteroligt. Det som är kämpigast är faktiskt att lyckas prioritera så att man både hinner fram på dom tio dagarna och hinner med att göra tillräckligt många uppgifter.

Efter alla dessa strapatser så var vi i alla fall framme och kunde tillsammans med dom trettiosex andra personerna på resan njuta av resor till Budapest, Agglatek och Eger med inslag av god mat, besök i världens största droppstensgrottor och hos en vinbonde.

Sista kvällen var den stora frågan, hade vi genomfört det tillräkligt bra för att få det åtrovärda EB-bältet ? Jovisst hade vi det, bältet fick vi och hemresan hem till Stockholm via Malmö kunde påbörjas.

//Erik Cederberg



Fler Bilder hittas på: [http://meduza.mordor.se/galleri/Explorerer\\_Belt-2005/](http://meduza.mordor.se/galleri/Explorerer_Belt-2005/)

Och när vi inte har lärt oss en massa saker på kurser, äventyr, avdelningsträffar läger och dylikt är det någon som varit på bal..

# Knappast bal

Helt plötsligt fick jag ett mail. Ämnet var Knappast bal, vad var nu detta? Det var en inbjudan för oss senior och rover scouter. Vi kunde få gå på bal om vi ville. Jag tog den chansen och åkte själv ner till Katrineholms seniorlag "Knappast", det var nämligen dom som arrangerade det hela. Jag bokade tågbiljetter, än så länge gick det bra. Klänning hade jag, frisyr, ja det fixar jag. Men det fanns ett problem, hur tar jag mig från Katrineholms station till Kjesätters slott? Jag tog och ringde kontakt personen sisådär en vecka innan och frågade, han sa då att det fixar vi med skjuts, vad bra tänkte jag. Sen sitter jag där på tåget... fem minuter kvar sen är jag i Katrineholm... hmm... jag har inte fått något svar på sms eller något telefonsamtal. Okej, väl framme, en buss, mot Vingåker, den tar jag. Kontakten ringer, - "vad bra, du tog en buss!"

Ja det var väl smart, men vart ska jag kliva av då?  
- "det vet jag inte riktigt, vilken buss sitter du på?"

Efter många samtal och från 150 meters gångavstånd till en kilometers gångavstånd från busshållplatsen kom jag till slut fram!  
Välbehållen!

Det bjöds på tre rätters middag, mycket trevligt, dock var min middags herre mindre trevlig. Men sånt händer väl även den bästa ! ;)

Något traditionellt med bal är ju valsen... pinsamt värre, inte råga på att min kavaljer var tråkig, kunde han dansa då? NEJ... han sprang... trampa av mig skon tre gånger, på vadå, mindre än två minuter...

Sen började det roliga... Disco... mycket dans blev det den kvällen, och många nya vänner! Jag hade så roligt! Har skaffat mig många minnen under den här helgen i alla fall.

Jag rekommenderar, håll utkik efter nästa års bal, och gå på den!

Vid tangenterna och så mycket mer att berätta...

// Janina



# TräFä-tävlingen 2005



Gick av stapeln 29 oktober, många Träkvista och Färingsöscouter hade slutit upp denna strålande oktoberdag för att kämpa om vandringspriserna. De tävlade i de sex olika kontrollerna: Scoutfakta, natur, eldning, livlina, sjö och knopar/surrning. Där de under kunniga instruktörers glada tillrop kämpade väl! Kontrollerna var placerade runt om Ekerö längs en bana som gick via Skåken (Träkvistas högvarter), Ekerö centrum och



Ekebyhovsslott. Efter vägen så åts det matsäck där

det passade och man kände för det. Vi som arrangerade tyckte att det var en trevlig och givande dag!

De avdelningar som vann respektive gren var:

- Minior – Vita Örnen (Träkvista)
- Junior – Optimistjollarna (Färingsö)
- Patrull – Fullriggaren (Träkvista)
- Senior – N/A



Arrangemangsgänget  
Träkvista sjöscoutkår

# Kårhajk och kåravslutning 2005

I år upprepade vi förra årets succé, en gemensam hajk för alla scouter i Träkvista sjöscoutkår. Nytt för i år var att vi kombinerade hajken med vår terminsavslutning.

Minior och juniorscouter träffades vid Rörby gård för att därifrån vandra till hajkplatsen, det blev en vandring både i skog och på grusvägar. Väl framme fick miniorscouternas krypa in i ett redan uppsatt militärtält men juniorerna fick bygga vindskydd.

Patrullscouternas samlades vid Tillflykten för att vandra en lite längre sträcka med diverse upptåg på vägen innan även de kom fram till lägerplatsen. Väl framme satte de vant upp vindskydd så gjorde även seniorscouternas som också de anslöt men efter en (mycket) kort vandring.

Efter en gemensam middag ledde seniorerna alla scouter och ledare i jakten på flaggor, vissa tillbringade nog mer tid i "fängelse" än på jakt efter flaggor. Efter leken hade vi ett bejublat lägerbål lett av Thomas J, sen var det bara att krypa ner i sovsäckarna. Nästa alla somnade snabbt... Några blev också snabbt väckta, det började regna under natten och då upptäcktes det var det fanns gropar där vattnet samlades och även var hålen fanns i vindskydden.

När morgonen kom var dock regnet bortblåst och vi steg upp till en vacker dag. Hajkfrukost med gröt serverades alla hungriga scouter och sedan packade vi ihop våra packningar och vindskydd. Nu anslöt föräldrar och några scouter inför organisationstävlingen som är en del av vår avslutning. Många frågor var det och många kluriga uppgifter. Efter lunchen så var det dags för prisutdelning och årets vinnare blev Hajarna. Efter prisutdelningen tackade Lars (KO) för denna termin och påminde om sommarens aktiviteter.





# SOS 2005



Patrullscouterna var under en vecka i somras på eskadersegling, Vi var åtta båtar som kryssade runt i en regnig, kall men underbar skärgård.

Under veckan besökte vi öar som, Ägnö, Norrgårdsö, Korsö, Träsköstorö och Lökaö.

Här kommer ett utdrag från en av båtarnas loggbok:

*”Efter frukosten som jag och Emil gjorde, började vi åka mot Träskö-Storö. Det var Emil som navigerade hela vägen, vinden var perfekt. Vi åkte nästan sist men vi åkte om alla utom en och på resten av båtarna kastade vi kakor och nektariner på. När vi lagt till så började jag och Emil göra mat.*

*Det var korvstroganoff med ris, det smakade mycket bra. Sen skulle vi diska riset som Emil brände. Det tog lång tid att diska. Sen gick jag och några till en liten promenad i skogen. När vi kom tillbaka så var det lägerbål det var mygg överallt hela tiden under lägerbålet. Efter den lilla mysiga sångstunden så gick vi ner i våran båt och snackade hela tiden till ett (då skepparen ville sova Skepparens anm.).”*





## Sjörövarn 2005

Det här lägret började för 15 scouter och 6 ledare på midsommardagens morgon. De startade sin seglats från Barris mot Ridön denna mulna morgon.

Under dessa tre dagar det tog att segla hade de en blåsig och bitvis kall segling. Men som tappra scouter lösta man detta med glada och checka tillrop. Väl framme på Ridön möttes man av 49 scoutkamrater som samma dag hade kommit dit med Buss och sedan båt från Västerås hamn.

Ridön, en ö utanför Västerås som sedan ett antal år är ett naturreservat. På ön har Västerås Scoutkår ett hus, som tidigare varit en gammal skola med stor tomt. På ön finns också flera aktiva jordbrukare samt ett stall med möjlighet att rida Islandshästar, viket några av os provade på under den vecka vi var där.

Här var vi 70 scouter, 16 minior-, 29 junior- 5 patrullscouter och 17 ledare, i 5 innehållsrika dagar .

Varje morgon kunde alla scouter välja vilken sjörövaraktivitet man ville göra den dagen, några av de saken man kunde välja mellan var:

- Skjutskola, bygg din egen slangbella
- Lär dig skjuta potatiskanon med Kapten Krutrök
- Bygga ett sjörövarskepp
- Woodcraft
- Segling för miniorena

Planen vara att vi skulle bygga ett sjörövarskepp med hjälp av att surra plasttunnar med hjälp av slonor. Vad vi inte hade tänkt på var att på ett naturreservat får man inte ta ner några träd varför vi stod inför ett problem, vad skall vi använda.....

Problemlösning var att ta Bustern och åka till en grannliggande ö, fråga markägaren om lov att ta några slonor och sedan ta med dessa tillbaka. Vi fick ihop en jättebra farkost till sist.

Men ingen spaning ingen aning.....mao sånt kan ju undvikas genom god planering och med god förkunskap och kommunikation.

Alla scouter hade möjlighet att göra alla aktiviteter man ville. Miniorena hade även möjlighet att prova på segling med stortrissar, vilket jag tyckte mig se var mycket uppskattat.

De patrullscouter och patrullscoutledare som var med tog en kväll med sig alla andra års juniorer. De åkte iväg med båtarna till en närbelägen ö där de blivande patrullscouterna fick, med förbundna ögon följa ett rep över stock och sten. Vi slutet väntade en trappa där man föll i armarna på sina blivande patrullscoutkompisar.

Därefter följde en stund av ceremoni och eftertanke. Jag som hade förmånen att få vara med, som åskådare fick en mycket trevlig och mysig kväll som avslutades med bad och bastu, även de mycket uppskattat.

Lägret på Ridön avslutades med en skattjakt där scouterna patrullvis fick varsin karta och ett antal uppgifter att lösa. Vid sista kontrollen upptäckte alla patruller att uppgiften inte gick att lösa inom patrullen, alla patruller måste samverka.....

Alltihop ledde till det avslutande lägerbålet med Kapten krutrök.

På fredagen bröt vi lägret och 18 scouter och 6 ledare började sin segling hemåt.

Vi andra röjde alla spår av vi hade varit där och tackade för oss. Traktorn med allt material hämtades samtidigt som alla scouterna var på väg mot båten till Västerås där bussen väntade för hemfärd till Ekerö.

De som seglade hem fick med sig värmen och trots lite vind lyckades man komma hem till söndag, som planerat.

Tack alla scouter och ledare som gjorde detta läger så familjärt och mysigt som man bara kan önska. Detta på en ö och ett ställe vi gärna vill åka tillbaka till trots flugorna och myggen .

/ Niklas Hagdahl

# Vita örnen

## MINIOR våren 2005

Efter välförtjänt vila samlades miniorerna åter igen på Tranan. Det var som alltid roligt att hälsa välkommen åter och vi fick förstärkning av scouten Jacob och ledare Emma. Senare på våren anslöt även William och Fredrika.

Vinterlandskap gjorde det naturligt att plocka fram skridskor och se hur det var med isvett och dubbhantering. Ett minimalt vasalopp kördes på skidor för fyra – ett test på samarbete som våra duktiga scouter klarade galant. Självklart värmdes det därefter blåbärssoppa i stormkök.

Våren kryddades med lite gäster där Johan var först ut och visade att Scouting är levande i hela världen. En annan dag då sjukvård var temat, kom Lisa och dockan Anna på besök, förutom att lägga tryckförband och ta hand om småsår kunde alla pröva på att ge hjärt- och lungräddning. Det var knepigt att täcka munnen så att inte dockan "pruttade" när man blåste. Men alla scouter kunde innan de gick hem knepet att få igång andningen och hjärtat.

Innan seglingssäsongen började tog vi oss ut på Lovö och på en hajk i piraternas tecken, en liten försmak på sommarens läger. Kapten Rödskägg kom tillbaka med en kista full och ädla stenar, smycken och guldpenningar (ätbara). Men före dess hade alla varit ute på skattjakt m.m. Kvällen avslutades givetvis med lägerbål och denna natt var det ingen scout som orkade ligga och småprata.

Så blev det dags att fara till Barris igen. Alla kom ihåg hur man satte ihop en optimist men lite mer nötning behövdes för att komma ihåg namnen. Ut i böljan blå och segling, segling och mera segling.

Paddling glömdes inte bort och manöverskickligheten sattes på prov när scouterna paddlade en bana. Helt utslagsgivande var slalom mellan stolparna i vattnet. Här såg man vilka som hade bästa samarbete och tekniken.

Avslutningsvis paddlades det till Ekerö Centrum och tillbaka efter en god glass till tålmodigt väntande föräldrar, då det visade sig att vägen var mycket längre än vad ledarna hade trott.

### Miniorscouterna våren 2005:

Johannes; Elias; Therese; Emil; Simon; Viveca; Tove; Cecilia; Erik; William, Johan

Jenny; Erika; Niklas; Gillis; Gustav, Fredrika; Elise; Siri; Isabell; Jacob, William; Erika

### Ledarna

Emma; Sandra; Janina; Karin; Eva



## Vita Örnen Hötterminen 2005

I början av september kom 27 nioåringar ned till Barris för att bli scouter. Då visste nog inte alla vad de skulle få göra och vara med om under hösten. Nu är terminen slut och de vet lite vad vi gör på scouterna och alla är kvar. De 6 första gångerna var vi på Barris och provade på att segla optimistjolle och paddla kanadensare och sista gången blev de invigda till miniorscouter och Johan var med oss och höll ett lägerbål med sång och efterföljande korvgrillning. När båtarna torrlades för i år flyttade vi in till Tranan. På Tranan är vi förstås inte inne hela tiden utan vi är ute ungefär lika mycket. Detta för att vi skall kunna syssla med så många olika scoutaktiviteter som möjligt. Vi har under hösten gjort följande: - använt stormkök och stormlyktor, - gjort söljor, - kastat livlinor, - lekt lekar, - läst bok, - packat,- sjungit - delat in i och börjat jobba i patruller, - hittat på patrullrop, - ritat patrulldjur, - surrat stegar, - sytt bestickpåsar, - knutit knopar, - lärt scouthistoria och allemansrätt, - marsipangrisar. Ja, mycket har vi hunnit med på onsdagsmötena i Tranan, jag har säkert ändå glömt bort en hel del saker vi gjort.

Vita Örnen såg till att vi vann det ärofyllda vandringspriset i TräFä – tävlingen i kamp med scouter från Färingsö sjöscoutkår. Bra kämpat !

Badat har vi gjort i det fantastiska äventyrsbadet i Husby, alla som var med visade då också att de kunde simma 200 m.

Den första hajken hölls 3-4 december i Mälarö SOK stugan i Jungfrusundsskogen. Hajken gick i trollens tecken och det var faktiskt så att svansar växte ut på både miniorscouter och ledare.

Troll bakades, av trolldeg förstås och fler troll sågs i skogen på kvällen längs ett ljusspår upp till vindskyddet där elden brann och sånger sjöngs.

Efter kvällsfika var det dags att gå och lägga sig till bokläsning.

Sömn blev det väl inte lika mycket av som vanliga nätter precis...

Nästa dag efter frukost och grovpackning fick scouterna patrullvis leta sig längs ett spår till Mask-backen där vi åkte tefat (det var snö, hurra!) och grillade korv.

På eftermiddagen fick patrullerna gå till 4 olika kontroller för varierande aktiviteter: 1. Sälja lotter m.m. på julmarknaden vid Ekebyhovs slott,

2. Knyta Makramé, 3. Baka pinnbröd över öppen eld, 4.Lära sig ett schiffer. På varje station kunde man jobba sig till trollpengar.

**Som avslutning kom tomten som var i akut brist på trollpengar och bytte till sig sådana från barnen för att kunna betala trollden så de skulle laga den raserade vägen till tomteverkstaden.**

**På kåravslutningen 15/12 gick Vita Örnen först i fackeltåget, sjöng en sång (hänger öronen på dig ned) och träffade många andra scouter i kyrkan. De fick också sitt första märke (Råbandsknopen).**

**Vi ledare tycker att det är ett fantastiskt duktigt och trevligt gäng scouter som verkligen lever sig in och är med när vi skall göra olika aktiviteter.**

**Ledarpatrullen Blåvingen;  
Ewa Larsson  
Thomas Eidling  
Caroline Lidström  
Ragna Lindeke  
Bitte Hagdahl  
Vivi Nygård**





## Verksamhetsberättelse för Havsörnen VT 2005

Detta var vi:

### Doppingen

Sophie Hjelte  
Sarah Ahlgren  
Josefine Fagerberg  
Viktor Lindholm  
Johan Annerwall-Parö  
Felix Nordström

### Viggen

Johan Boström  
Camilla Ingelborn  
Deysi Hill  
Oskar Bernstein  
Melker Wiberg/Rinnert

### Fiskgjusen

Erika Torslund  
Moa Lidström  
Carl Rosengren  
Johan Finnerman  
Therese Flatow  
Erik Thingwall

### Tärnan

Wiktor Trojaniwski  
Erik Hörnelius  
Josefine Hagdahl  
Lovisa Sköld  
Tobias Nilbrink

### Ledarpatrullen Albatross

Agneta Holm  
Annika Pettersson  
Janne Finnerman  
Caroline Lidström  
Karin Annerwall-Parö  
Niklas Hagdahl

Som en vårtermin skall börja, så började vi med att kasta ut julen, granen och allt annat vi kunde förena med julen. Sen började vi planera hajk, tanken var att planera vårens program på hajken.

Vi hade som vanligt en jätte mysig och trevlig hajk, där vi ägnade kvällen åt programplanering. Efter ett nattskift av summering hade vi på söndag morgon ett program för resten av terminen.

Måndagen efterhajken var det full fart med att måla om i patrullrummen som scouterna hade dömt ut som tråkiga. Och det blev en fin ansiktslyftning.

Även i år har vi haft tur och fått fin is på Mälaren, då måste man ju åka skridskor. Tillsammans med Hajarna fick vi lära oss vilken utrustning man behöver för att åka skridskor på sjö-isar och hur man använder denna. Det kom Göran Lindgren och berättade för oss.

Då det var riktigt kallt var det gott med lite varm saft och en bulle som avslutning.

Ett annat kul möte under våren var när vi, igen tillsammans med Hajarna åkte till Sjöhistoriska museet. Vår guide var också scoutledare från Lidingö, mycket passande. En av de saker jag tror många kommer ihåg från denna var att det satt modellbyggare och jobbade, det var enastående arbeten de höll på med. Det blev en kul och lärorik kväll.

Eftersom vi skulle göra en långsegling till sommarens läger började vi tidigt med att titta på sjökorten och den väg vi skulle segla till sommaren. Där hittade vi faror som grynnor och grund att undvika samt att de flest var utmärkta med prickar, det gör det hela lite enklare, om man nu förstår vad dessa betyder. Det gör vi nu!

Vårterminen gick som vanligt fort och vår torrträning övergick till träning i stortrissarna. Kryss, slag, läns och slör.....vissa gånger var det lite dåligt med vind då passade vi på att ytterligare vässa kunskaperna teoretiskt och jag vill minnas att flera klarade Rorsmansprovet och fick ett snyggt märke.

Terminen avslutades med kärhajken på Lovö, nu för andra året, det måste innebära att det är en tradition.....alltid lika kul och trevigt.

Här fick alla chansen att träffa sina blivande avdkompisar inför HT, men först så ska vi på läger.....det får ni läsa om på en egen verksamhetsberättelse.

# HAVSÖRNE



Nu är vi redan på årets slut, hösten har redan gått. Men vad har hänt under denna termin. Jo, det kan vi tala om för er! Först och främst fick alla Havsörnar ett gäng fräscha och nya ledare! Jippi!!! Eller skulle vi bli en plåga. Nej då, vi hittade på massa skojiga aktiviteter tillsammans.

När vädret tillåt så passade vi på och segla, och blåsa på seglen, för någon riktig vind blev det väl aldrig. Men sen en helg där i september bestämde vi oss för att slå ihop oss med *Hajarna*, dom var inte lika farliga som dom låter... hur som helst begav vi oss ut tillsammans på vattnet, i våra stortrissar och seglade. Det blev en fantastisk dag!

Mötena kom och gick, vi lärde oss hantera kniven, lyktan, yxan och mycket mer. Något som var lite kluriga var alla dom skiffer man fick lösa för att påbörja den aktivitet som man skulle göra, det tog lite tid, men kul var det. Vad hände mer då? Vi plaskade till i Husby badet, mycket roligt, det tyckte såväl scouterna som ledarna. Baka hann vi också med, pepparkakor med tre kilo glasyr blev det! Sen har vi haft våra mysiga stunder utan bus då vi avslutade ett möte ute vid en eld. Men också när vi avslutar inne med våra patrulljus då vi får skapa eftertanke och lugn å ro.

Ja det var väl det vi hann med under denna termin!  
// Vid tangenterna Janina



# Hajarna våren 2005

Vi mönstrade på terminen och la ut kursen mot sommarens läger. Besättningen tar stundtals över men kapten Stefan och hans mannar ser till att det är fyr under pannan och att skutan styrs mot destinationen. Flera olika hamnar angörs under resans gång där vi kan slipa på kunskaperna kring karta och kompass, knopar, tackel och tåg mm.

Ett av de längre uppehållen görs under en vinterhelg på Lovö där besättningen äntrar några stugor. Tydligt var besättningen väl förberedd på detta uppehåll när man planerat visiten i detalj. Allt ifrån mat till aktiviteter går i besättningens tecken. Besättningen fick dock en övning i spårtecken och chiffer, som den klarade med bravur.

Ett uppskattat stopp skedde på Sjöhistoriska museet där vi blev guidade i både gammal och modern båthistoria.

Med sommarens läger i tankarna fortsätter vårens färd och vi förebereder oss på olika områden såsom sjukvård, navigation mm. Trots alla förberedelser för mannarna, iordningställande av båtar och utrustning hinner vi med att hedra S:t Georg, sälja majblommor och delta i Valborgsfirande på Ekebyhovs slott.

Den 3:e maj har isens grepp äntligen släppt och vi sätter segel och kastar loss för de första turerna i båtarna. Vi övar oss på segling, båttermor och väjningsregler och känner oss mogna för att ta oss över Mälarens vida vatten till sommarens läger.

Vi drejar bi för en stund och angör återigen Lovö tillsammans med övriga besättningar. Till vår glädje stod vi som herre på täppan i organisationstävlingen.

Nu tar vi sikte på Ridön och lägret Sjørövaren, mer om detta äventyr senare.

Besättningen var under våren:

## **Befäl:**

|        |           |
|--------|-----------|
| Stefan | Cederberg |
| Pekka  | Haverinen |
| Bosse  | Melander  |
| Göran  | Lindgren  |
| Per    | Skoog     |

## **Matrosor:**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Malin     | Ahlin-Hellstrand |
| Amanda    | Alverbäck        |
| Eric      | Bergvall         |
| Joakim    | Boivie           |
| Charlotte | Breitz           |
| Fredrik   | Carlberg         |
| Jeferson  | Dyrsh            |
| Isabella  | Eklöf            |
| Susanna   | Haverinen        |
| Ida       | Holmgren         |
| Agnes     | Jarl             |
| Johan     | Johansson        |
| Ellinor   | Kihlström        |
| Anton     | Lindberg         |
| Alexander | Linden           |
| Marcus    | Lund             |
| Sophia    | Lund             |
| Joakim    | Melander         |
| Erik      | Nash             |
| Filip     | Ranefur Björnsjö |
| Ronja     | Shahbaz          |
| Alexander | Skoog            |
| Annika    | Söder            |
| Malin     | Westman          |
| Jonas     | Whilke           |

## HAJARNA HÖSTEN 2005 - VERKSAMHETSBERÄTTELSE

### MÅL

Vårt mål för verksamheten har hela tiden varit att vi skall följa de riktlinjer som finns inom Träkvista Sjöscoutkår.

### GRUPPEN

Vid sommaren så övergick ett flertal flickor till Patrullscouterna medan påfyllning från Juniorer var till större delen pojkar. Detta har inneburit att vi fått en övervägande del pojkar på Hajarna, som har gjort fördelningen något ojämn. Detta märks mest vid arbetet i patrullgrupperna, där det varit svårt att finna en bra fördelning mellan scouterna.

### LEDARNA

Efter sommaren fick vi tilldelning av kvinnliga ledare från Junioravdelningen, vilket gjort att vårt arbete med scouterna blivit bättre. Det har blivit enklare för flickorna att hitta en ledare att prata med. Fördelningen av arbete har fungerat väl mellan ledarna, då vi inte är lika beroende av vissa personer för verksamheten. Aktiviteter och ansvar har fördelats ut mellan oss med hänvisning till våra olika kunskaper och intressen.

### VERKSAMHETEN

Vi har med Träkvistas mål i bakgrunden, gjort vår planering så omväxlande vi kan för scouterna. Den huvudsakliga inriktningen är, att vi under tiden på Tranan har förberedande aktiviteter där kunskapen skall kunna användas på hajker, vid seglingar, på TRÄ-FÄ, samt vid företrädesvis all annan typ av scouting och aktiviteter som förekommer inom och utom kåren.

Vid pennan / Per Skoog

### Befäl:

Stefan Cederberg  
Pekka Haverinen  
Eva Micski  
Per Skoog  
Emma Tovatt  
Karin Uddgård



# Fångarna i biblioteket!

## Fullriggaren VT - 2005

Eller: "Ät en bok om dagen och bli hård i magen..."

Denna termin började med... eh.. ja! Det minns jag faktiskt inte så noga men det var nog trevligt trots allt... äh... i alla fall så fick sig avdelningen bland annat en liten lektion i rymdnavigation av ingen mindre än Zaphod Beblebronx!

Oturligt nog så greppade de flesta inte riktigt de tre dimensionella rymd positionerings begreppen och Zaphod och hans vänner, inklusive jordmannen Arthur Dent, gick igenom lite vanligare sjönavigation istället. Förhoppningsvis lättare att förstå och praktiskare att kunna. (om man nu inte ska lifta till Ursa Minor IV)

Vad hände mera? Jo! några få lyckliga tog sig till skåken, trots att dom var lediga ifrån skolan, bara för att upptäcka att dom befann sig i en katastrof situation på Skåken Airport! Ett skadat plan var på väg i för landning och avdelningen fick rycka in för att ta hand om eventuella skadade och skakade passagerare. Då skedde varje flygledares värsta mardröm! Planet kraschade!

Flygplats personalen fick panik och scouterna fick göra sitt bästa för att ta hand om situationen och rädda dom överlevande ut ur planet. Det gick så där...

Men efter en liten snabb första hjälpen genomgång hände det otroliga igen! Ytterligare ett flygplan kraschlandade! Tänka sig! Och den här gången gick dock räddningsarbetet som en dans!

Visste ni att Fullriggaren har en rådspatrull? Under våren så ordnade dom en hajk för resten av avdelningen. En riktig Robinsson-hajk! Med alla ingredienser så som tävlingar, hinderbanor, knappa matransoner, kokosnötter och mycket mer... det var visserligen en kort hajk men direkt när den slutade så tog patrullscoutbalen över och vi bytte snabbt ifrån kakhishorts och saronger till smokings och aftonklänningar för att välkomna gästerna ifrån de inbjudna kårerna. En verklig lyckad kväll! En utsökt middag, fina tal, galanta damer, underbar konversation, stiliga gentlemän, förfriskningar och dansen varade natten lång! För de som inte ville dansa eller dra sig tillbaka tidigt så fanns det även ett casino att besöka där man kunde sätta sprätt på sina Fullriksdaler ibland olika spel. Mycket populärt!

Men sedan kom värmen och vi slängde båtarna i sjön!

Några seglingsmöten på barris för att vänja sjöbenen inför Nationaldagsseglingen! (Det brukar vara pinstsegling men annandag pingst verkar ha råkat ut för ett plötsligt existens sammanbrott och nu råder det brist på långhelger där man kan segla, nästa år verkar det inte bli något alls som det ser ut nu... men frukta icke! Amstersdam jobbar på att lösa den saken...)

Lite svårt förstås att beskriva hela seglingen men här är en snabb sammanfattning: lite regn och några seniorer som följde med, Maria badar med kläderna på, Herrstaviken, Evert badar, kryss, Birka, något solsken och god vind, Evert badar igen, mera regn, glada scouter, medvind och Evert badar ytterligare en gång ofrivilligt men utan hjälp. Vi hade roligt det är ju huvudsaken!

Med erfarenheterna ifrån Nationaldagsseglingen i bagaget kunde många av fullriggarna senare under sommaren ge sig ut på eskaderseglingen i skärgården!

(Öh... den ska väl ändå inte jag skriva om va? Jag menar nu får det väl räcka! Jamen jag har ju suttit hela \*\*\*\* dagen med det här och... ja så inte? Puh! Tur för mig...)

Ja! Sammanfattningsvis vill jag tillägga att varje möte hade ett namn uppkallat efter en bok. Varför? Hade vi några baktankar? Vill vi få folk att läsa mera? Eller kanske att vi vill få dem att inte läsa? Är pennan mäktigare än svärdet?

Hur uppfanns Voodooöröt egentligen? Vem är Boonkers ifrån Joonkers? Eller ligger det ett moraliskt budskap bakom? En moralkaka att tugga på?

Sanning är den att vi ville att... va? är middagen redan klar? Ja jag kommer!...

Det passerade terminernas ande.

Andreas, Amsterdam

(Amsterdam rekommenderar: Liffarens guide till galaxen, Alive, Min eld är den största, Robinson Crusoe, Den gamle och havet mfl.

Ledarpatrullen Amsterdam

**AL** Maria Sandberg

Erik Marthinsen

Gerald Linett

Andreas Marthinsen

Hendrik Jansoo

## Fullriggaren, höstterminen 2005

Nu är det jul igen och nu är det jul igen och vad har vi sysslat med hela hösten? Sådär när vinden viner kring knuten hemma i Skåne och snön lyser med sin frånvaro är det dags för en brainstorming för att se vad man minns...

En torsdag när jag kom till Skåken fanns det ingen Skåken där, istället fanns det en U-båt och ett väntrum. I väntrummet satt Robin Hood och ville råna våra scouter, som tur var blev han avbruten av en byråkrat från facket (Int. Superhjältars Riksförbund) som lyckades avstyra det hela. Han medgav dock vissa finansiella bekymmer varpå han skickar ut våra scouter (!) på den fria världsmarknaden för att köpa, sälja och tjäna pengar på mellanskillnaden... Det enda transportmedlet som fanns tillgängligt var en ubåt, som av en lyckosam slump hade brist på besättning, ja, faktiskt var det bara Kapten som inte hade flytt skeppet... Vi ledare fick vackert stanna kvar i Skåken, men scouterna besökte Tortuga, Svalbaard, Pearl Harbour, Sri Lanka och självklart Amsterdam. (och något mindre självklart: Mojaveöknen och Mos Esly)! Det var scoutings internationella sida, något annat som är nyttigt att träna på som scout är att lägga samman fakta, dra slutsatser och göra det fördomsfritt - i möjligaste mån.

Under en hajk i höstas tillsammans med Fregatterna blev scouterna transporterade tillbaka till Robin Hoods tid. Will Scarlet var borta och Robin bad våra scouter om hjälp. Scouterna fick vandra omkring mellan världshuset, lägret, Nottingham och kosterkyrkan för att ställa frågor och lista ut var Will var någonstans. Om man är lika fördomsfri som våra scouter tar det inte lång tid att lista ut att Will har rymt med sin pojkvän Prins John för att försöka övertala biskopen att viga dom i hemlighet. (Det slutade med att ärkebiskopen vägrade men Broder Tuck trädde in i hans ställe).

En annan torsdag, lite senare på terminen, när jag kom förbi Skåken var det inspelning av SOS (det gamla TVprogrammet med Bengt Magnusson, ni vet) där. Lustigt nog var det i alla tre episoderna scouter som kom först fram till olycksplatsen och fick göra sitt bästa för att ge första hjälpen. En patrull fick träna på första hjälpen medan de andra två patrullerna fick titta på TVprogrammet och ge beröm och kritik efteråt.

Om man kommer först till en olycksplats i riktiga livet hoppas vi väl alla att man skulle göra sitt bästa, och som scout får man ibland hjälp att träna så att detta 'vårt bästa' ska räcka till. En olyckssituation är ett tillfälle när det känns självklart att vara redo, men hur är det med alla de vardagliga situationerna? Om du träffar en vilsen engelsktalande tjej på busshållplatsen, tar du dig tid att hjälpa henne tillrätta? Om du träffar en dam vars matpåse har gått sönder och alla matvaror har trillat ut, hjälper du henne bära hem maten? Om du träffar på någon som ramlat med cykel, stannar du och hjälper henne? Om du är stressad och har bråttom? Gör våra scouter det? Detta blev vi nyfikna på och iscensatte de här situationerna för våra scouter. Det känns mycket bra att trots att de var på viktigt uppdrag från Batman så stannade alla och hjälpte sina medmänniskor, sanna scouter!

Detta mötet var ett av många som fick oss att känna att det finns mycket hos våra scouter (och alla människor) som förtjänar uppmärksamhet och beröm. Under höstens sista hajk arrangerade vi två ljusspår, ett på lördagskvällen med lite skräcktusch och ett på fredagskvällen. På fredagen var ett av stoppen hos ledarpatrullen. Där fick vi i Amsterdam chansen att berätta för våra scouter vilka goda egenskaper ser vi hos just den scouten och varför just dom är unika och underbara människor som vi är glada att få känna. Under fortsättningen av ljusspåret var scoutlagarna utställda och sen fick scouterna valet att avlägga

scoutlöftet om de kände sig redo, vilket alla faktiskt gjorde. Vi visste inte om skulle känna mest respekt för de scouter som tvärsäkert ville avlägga löften nästan innan vi hade frågat eller för dom som funderade, tvekade, och sen bestämde sig för att lova.

- Var Redo!

Ledarpatrullen Amsterdam

**AL** Maria Sandberg

Erik Marthinsen

Gerald Linett

Andreas Marthinsen

Hendrik Jansoo

## Patrullscoutavdelningen Fregatterna Våren 2005

Fregatterna har haft möten på onsdagar.

Ledare:  
Stefan Hansen  
Erik Blombergsson  
Georg Niejahr

## Patrullscoutavdelningen Fregatterna Hösten 2005

Fregatterna har haft möten på onsdagar.

Ledare:  
Stefan Hansen  
Fredrik Åhsell  
Erik Blombergsson  
Georg Niejahr  
Camilla Andersson

## Seniorlaget Ut med språket våren 2005

Seniorerna har haft möten på söndagar.

Ledare:  
Lars Andersson  
Ragna Lindeke Strömquist

## Seniorlaget Ut med språket hösten 2005

Seniorerna har haft möten på söndagar.

Ledare:  
Lars Andersson  
Ragna Lindeke Strömquist

## Tack för 2005.

För ett år sedan skrev jag på denna sida att; jag snart skulle sitta och försöka summera år 2005, ja kära scoutvänner, det är det jag gör i just denna stund, men hur summerar man ett år? Ni har ju själva läst igenom verksamhetsberättelsen och upptäckt att det händer så otroligt mycket, allt ifrån ett möte nere i Tranan, där det dyker upp en skum typ till den där speciella grundstötningen på eskadern (eller ankartampen som hamnade i min propeller). Eftersom det är en för svår uppgift att sammanfatta allt detta så kommer här istället ett par helt personliga minnen från 2005.

Jag börjar med att komma ihåg våra tappra seniorscouter, som under arbetsamma förhållanden visade prov på uthållighet och kämparanda. Jag tänker naturligtvis på deras 24-timmarssegling, som genomfördes i början av sommaren. Det är spännande att se hur väl de klarar av att hantera båtarna utan vila och sömn. Den enda incidenten slutade med att jag var tvungen att ta fram både rubbing och vax, tack för det Hendrik och Sandra...

Eftersom jag ändå är inne på sommar och segling kommer vi snabbt till eskaderseglingen, *SOS 2005*. Det är otroligt hur snabbt man glömmer att det var regnigt, kallt och blåsigt, för nu minns jag bara att det var soligt, varmt och lagom med vind.

Det sista jag tänker ta upp är ett SMS som dök upp sent en natt i början av december (samma helg, som våra seniorer spelade bandy). Av meddelandet framgick det att vi återigen kommer att få äran att arrangera Bandy by night (seniorer spelar bandy hela natten). Med förra gången i minnet blev jag trött och jättetrött, men nu har jag samlat mig och innerst inne tycker jag att det är ett väldigt bra projekt för ett seniorlag.

De här tre händelserna speglar på något sätt, det som jag tycker är något av det bästa med scouting, nämligen att ställas inför en uppgift eller prövning, som verkar jobbig, kall, läskigt och svår, för att i efterhand stolt blicka tillbaka på att man verkligen har klarat av utmaningen. Det finns nog inget som bräcker den känslan. Så se till att ni gör något för er jobbigt, skrämmande och svårt 2006, för ni blir lyckliga när ni lyckas!

Lita på dig själv!  
Lars Andersson  
Kårordförande