

TRÄKVISTA SJÖSCOUTKÅR

SCOUTKÅREN MED GEMENSKAP OCH ENGAGEMANG!



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2006



Träkvista Sjöscoutkår



Scoutkåren med gemenskap och engagemang!

Scouting i Träkvista Sjöscoutkår är inte bara segling och sjöverksamhet, en stor del av programmet sker i skog och mark likväl som delar sker i någon av våra lokaler.

All scoutverksamhet syftar till att hjälpa den enskilda individen att utvecklas. Det sker genom att låta scouten ingå i gemenskapen i den lilla gruppen – patrullen – vars normer grundas på scoutlagen och scoutlöftet. I friluftslivet utvecklas gruppen genom att medlemmarna själva får upptäcka och lösa uppgifter som hur man gör upp eld, var man sätter upp vindskyddet, hur man kommer överens i gruppen och så vidare.

Vid scouternas europakonferens 1995 kom man överens om att följande tes:

*Scouting är en rörelse av unga människor
stödda av vuxna, inte en rörelse för unga
människor ledda enbart av vuxna.*

Scoutledarens roll är att skapa förutsättningar för scoutens utveckling genom att stödja, tillåta och uppmuntra scoutens engagemang och egna ansvarstagande.

År 2007 fyller scouting 100 år, Träkvista Sjöscoutkår har inte varit med lika länge men 35 år är det som vi har bedrivit scoutverksamhet på Ekerö, på lite olika platser, vår förhoppning är att vi snart skall ha all verksamhet samlad på en plats, vårt eget scouthus, mer om det lite längre fram i denna verksamhetsberättelse.

Mer om vår verksamhet hittar du på vår hemsida www.trasjo.se

Träkvista Sjöscoutkår 2006

Träkvista Sjöscoutkår av Svenska Scoutförbundet Nr 3026 i Birka scoutdistrikt

Styrelsen för Träkvista Sjöscoutkår lämnar här verksamhetsberättelse för kårens 35:e verksamhetsår.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.

Styrelse

<i>Ordförande</i>	Lars Andersson
<i>Vice ordförande</i>	Sandra Nygårdh
<i>1:e sekreterare</i>	Janina Westin
<i>2:e sekreterare</i>	Stefan Cederberg
<i>Kassör</i>	Ewa Moore
<i>Kårutbildare</i>	Bitte Hagdahl
<i>Ledamot</i>	Maria Sandberg
<i>Ledamot</i>	Vivi Nygårdh
<i>Ledamot</i>	Stefan Hansen
<i>Scoutrepresentant</i>	Roterande bland seniorerna
<i>Scoutrepresentant</i>	Roterande bland seniorerna

Funktionärer

Medlemsregistrator Margareta Romilsson

Internationellt

Johan Holm
Erik Marthinsen
Georg Niejahr

Hustomtar

John-Wiktor Holm
Göran Lindgren

Båtfogdar

Ola Ljungqvist
Jan Wännman
Göran Lindgren
Niklas Hagdahl
Kenneth Larsson
Fredrik Åsell
Mattias Gustavsson

Radio

Stefan Cederberg

Lägerkassör

Annika Petterson

Försäljningsgänget

Margareta Romilsson
Ewa Larsson
Ragna Lindeke
Bitte Hagdahl
Vivi Nygårdh
Vivi Söder

Aggangemangsgäng

Erik Marthinsen
Georg Niejahr
Sonya Fagerlund

Husgruppen

Ragna Lindeke
Jonas Sundin
Ola Ljungqvist
Niklas Hagdahl
Stefan Cederberg

Styrelsen har under året sammanträtt 11 gånger.

Antalet aktiva medlemmar har under året varit 188 st varav 148 st i åldern 7-25 år.

Tack till våra sponsorer 2006





Majblommeförsäljning 2006

I år sålde minior och juniorscouter majblommor till förmån för handikappade och barn som inte har det så gott ställt. Ni som har sålt majblommor skall ha en stor pingvinklapp och ett hedersomnämmande. Vi har till lokala majblommekomittén bidragit med 25 326 kronor. Pengarna går framförallt till vår kommuns barn. Kårens förtjänst var 11 220 kronor och det behövs så väl för att täcka våra kostnader och spara till vårt nya hus.

Säljgladaste scouterna var även i år:

Simon Deurell, Hajarna han sålde för 6 860:-

Jenny Johansson, Hajarna hon sålde för 5 220:-

Susanna Haverinen, Hajarna hon sålde för 2 270:-

Dessa scouter blev speciellt tackade på kårhajken där de fick varsin Träkvista Sjöscoutkår T-shirt samt varsin kåsa med vår logga på.

Kom igen och utmana Hajarna nästa år! Då tar vi nya friska tag och säljer ännu mera!

Åter igen tack för ert bidrag till behövande barn samt vår verksamhet!
Försäljningsgruppen /Bitte



Valborgsfirandet i Ekebyhovsparken

2006

Även i år satsades det på att utöka vårt Valborgsfirande i Ekebyhovsparken. Vårt mål är att kunna erbjuda Ekerös invånare en kväll där hela familjen kan ha det trevlig tillsammans. Fler aktiviteter riktade till både barn och vuxna är vår målsättning.

Den 30 april vaknade vi till ett soligt men blåsigt Ekerö. På eftermiddagen träffades vi i parken för att rigga inför kvällen. Den stora frågan var:...kommer vi att kunna tända elden?... Vinden var mycket kraftig och verkade inte vilja släppa taget. Snart stod vi inför nästa problem... kommer vi att kunna resa tälten?... Efter hårt arbete stod våra tält slutligen på plats men vinden slet envist i dem och frågan var fortfarande...skulle vi nu kunna tända elden?

In i det sista levde vi i ovissheten men då plötsligt mojnade det tillräckligt mycket för att vi skulle kunna tända och på utsatt tid, efter körsång och vårtal, gick våra scouter i ett fackeltåg fram till elden och tände.

Traditionsenligt hade vi vårt uppskattade cafétält med fika, korv, godis, popcorn och läsk. Vi visade upp kåren genom bildspel i vårt infotält där vi också berättade om hur vårt husprojekt fortskrider. Vi hade diverse aktiviteter för alla åldrar som anordnades av kårens olika avdelningar. I år utökade vi vårt lotteri med fler vinster tack vare våra generösa sponsorer (se sponsorsidan). Vi utökade våra aktiviteter med fiskdamm (Fregatternas Josefin H och Jennifer fixade detta) och ansiktsmålning (fixades av seniorlaget UMS) för de mindre barnen.

TACK till alla som hjälpte till att arrangera Valborg och till alla våra besökare!

S:t Georg firades som vanligt i Ekerö kyrka

Vi sjöng tillsammans, arrangemangs gänget gjorde en parodi på let's dance och fick några ord från respektive avdelning.

Märken delades ut till scouter och till ledare för lång och trogen tjänst.

Seniorerna spelade traditionsenligt upp sin egen tolkning av S:t Göran och draken.

Allt detta i en mysig stämning.



Robin Hills Minnesfond

När patrullscouten Robin Hill gick bort 1999 startades en minnesfond i hans namn i Träkvista Sjöscoutkår. Fonden har som syfte att en gång om året till en god patrullscout till minne av Robin Hill dela ut ett stipendium i form av diplom och en ryggsäck. Vid årets S:t Georgsfirande delades stipendiet ut för åttonde gången. Louise Flatow och Josefine Fagerberg blev årets stipendiater. Priset delades ut av fjolårets stipendiater Björn Moore och Emma Lindberg.

*När en blomma bryts av
i sin vackraste blom
Då blir marken så trist
och så fruktansvärt tom
Men kanske ändå
att det någonstans finns
en äng eller undangömd skreva
Dit blommor som brutits för tidigt får komma
och fortsätta växa och dofta och leva...
Atle Burman*

Om du vill lämna ett bidrag till Robin Hills Minnesfond kan du sätta in det på Träkvista Sjöscoutkårs bankgiro nummer 5038-5871. Märk talongen med "Robin Hills minnesfond". Alla bidrag emottages tacksamt!





UPPVAKTNINGAR



På 75-årsdagen uppvaktades John-Wiktor Holm med en ny kårtröja (collage).

På 50-årsdagen uppvaktades Håkan Alverbäck med en lykta.

Några 40-åringar har uppvaktats med sedvanliga yxor
Ola Ljungqvist
Gerald Linnett

så och en 50 åring
Pekka Haverinen

Förtjänstmärken delades på St Georg ut till
Andreas Martinsen Brons
Tomas Eidling Brons
Niklas Hagdahl Silver

Föräldradiplom delades ut vid julavslutningen till Niklas Rinnert



Kårhajk

Helgen den 10-11 juni samlades miniorscouterna och förstaårs juniorscouters vid Rörby gård. När alla var på plats och ryggsäckarna justerade så bar det iväg mot hajkplatsen.

Under tiden hade andraårs juniorscouters och patrullscouter samlats vid Tillflykten för en lite längre vandring mot vår hajkäng.

När klockan närmade sig 16 så var de flesta framme, upp med vindskydden, bad, trädklättring mm var det vi hann med före middagen. Efter maten lekte vi alla tillsammans i ett par timmar innan vi tågade iväg till lägerbålsplatsen, en vacker klippställ vid vattnet. Johan H ledde ett härligt lägerbål medans solen gick ner rakt över vattnet.

Vi fick oss lite kvällsmål till livs innan vi kröp ner i sovsäckarna och somnade gott.

Söndagen vaknade några tidigt (våldigt), medans andra njöt av möjligheten att sova lite till. Efter frukosten packade vi på nytt våra ryggsäckar, rev våra vindskydd och plockade ihop den gemensamma utrustningen.

Nu var det äntligen dags för den traditionella organisationstävlingen, denna gång sammansatt av förra årets vinnare – Hajarna. Efter två timmars kämpande var det dags för lunch och därefter prisutdelning. Årets vinnare blev ?Fullriggaren?.

Efter prisutdelningen tackade Lars vår KO för den gångna terminen, berättade lite om sommarseglingar och läger innan vi gemensamt sjöng scoutsången och avslutade med löftet.

Scouter och föräldrar tågade nu iväg och vi som var kvar lastade bilar och släpkärror med vår packning och åkte mot Skåken, nöjda och glada med hajken och terminen.





KUL

har man nästan alltid på kurser och utbildningar.

2006 har följande ledare kursat;

- Sandra Nygård och Hendrik Jaansoo har gått ALU
- Ett gäng har läst till förarintyg
- Per Skoog och Emma Tovatt har gått SjöLu

KUL har haft utvecklingsamtal med samtliga avdelningar under året där bl.a olika mål har satts och i de flesta fall uppnåtts.

Mvh KUL = Bitte & Maria

ALU 2006

Jag gick då kursen ALU (Allmän ledar utbildning) i somras. En vecka på den härliga ön Väsarö.

Det finns massor att berätta, och jag vet inte var jag ska börja. Skriver därför ner våran kursång så får ni veta lite av allt vi sysslade med.

Melodi: Apans sång..

Försök inte lura mig gosse
jag inga konster tål
att lära mig, hur eld blir till
det är mina drömmars mål
Din hemlighet vill jag veta; Säg nu hur det
går till.
För då blir jag visst, en scout till sist
och det är just vad jag vill.

ref.

Å ubiduuuuuuu, vi är på ALU-U-U
(ubidubidua)
Vi lär oss ledarskap, gör ett kap, i kunskap
visst är det så, det kommer gå (ubidubidua)
Med scoutings idé blir vi ledareee

Vi tror att det handlar om mera
än eldning, surring och knop
En scoutmetod, ger grund så god
för mer än avdelningsrop
På ALU ska vi oss lära; recept till vår
kungörelse
det scoutings vision och vår mission
bli världens bästa ungdomsrörelse

Idag har vi lärt oss om scouting
att tillåtande är något bra
även lyssnade och stödjande
en scoutledare ska va'
Metoden har sju delar, alla lika bra
Tre kärleksbrev till Daggi hann
vi också me' ida'

Idag har vi nu observerat
Pippi, Thåström och barn
vi har lagat mat och paj såklart
och nu ska vi spela dart.
Konflikter hanterar vi nu schysst
tillsammans i vår grupp
samarbete under lunch så tyst
och paddlade i trupp

Vad betyder learning by doing?
Hur kan scouterna va' me'
Hjorthornsrestaurang; gav oss mat av rang
Vi har lärt oss feedback ge
Efter besök av vår Drottning
är det dags att ta farväl
vi har fått en plakett; för ledarskapsätt
Det känns i kropp och själ

Å ubiduuuuuuu, vi är på ALU-U-U
(ubidubidua)
Vi lär oss ledarskap, gör ett kap, i kunskap
visst är det så, det kommer gå (ubidubidua)
Med scoutings idé blir vi ledareee

Gör som jag, gå ALU, ett minne för livet!
ALU lyx - Sandra var där!



ALU

Jag har gått Birka ALU 3 stegs kurs som varade under tre helger. Kursen varade under ht-05 till vt-06. Eftersom jag är en hyfsat oerfaren ledare så var det rätt många nya saker som jag fick lära mig.

Under de kursen helgerna som många kanske tror innehåller bara teoretiska genomgångar har de fel. Min erfarenhet av kurshelgerna var, just när man började tröttna så var det dags för rast eller någon praktisk grej. Det verkade som om de visste vad de gjorde (kursledarna). De flesta kursledarna hade arbetat med den kursen många år. Jag gillade mest det praktiska delarna av kursen där man fick prova på själv t.ex. att hantera olika situationer.

Det fanns ju också en del av diskussions ämnen som jag gillade speciellt om scout ideologin som varade rätt många timmar.

Till sist vill jag säga att man ska gå ALU efter att man har varit ledare ett par år för att man ska ha något att jämföra med där hemma och dets om man fick reda på och hur man skulle kunna göra bättre eller annorlunda. ALU är väldigt bra att gå också en till gång för att det ändra så mycket i scouting hela tiden.

Mvh Hendrik ledare i Fullriggaren



SjöLu

Helgen 22-24sep var jag och Emma T på scoutledarkursen SjöLu MIKE ute på Vindalsö i Stockholms skärgård. Vi ville finna nya metoder/utmaningar/möjligheter att förmedla scouting och dess innebörd till våra scouter på Hajarna och kåren i stort.

Det var en helg med späckat program som INTE var "rätt sätt för scouting" utan ett sätt att få en inblick i andra kårer och deras sätt att förmedla scouting i sina miljöer med sina möjligheter.

Ett axplock med de aktiviteter och innehåll som diskuterades under helgen var: Säkerhetsutrustning, Sjövetsregler, Sjötermer, Väjningsregler och Nödsignaler men även så "udda" saker som: Mat ombord, Slå glas, Flaggning, Skrock och skrönor. Praktiska ämnen var även sådant som: Utombordsmotorn, Sjörapporten, Bogsering och Man över bord.

Vi pratade även om vägledning, projektmetoder och målstyrning.

Det var en massa tankar och idéer som vi fick med oss hem från denna kurs som självklart borde upplevas av fler. Vi blandade detta med en massa segling som inkluderade uppgifter att utföras under gång, jollesegling med en massa bus, och en fantastisk mörkernavigering från Bullandö till Vindalsö.

En del av det vi lärde oss, har vi försökt att implementera i våra aktiviteter, en del annat kommer säkert att finnas med i framtiden när allt faller på plats, men mycket av det vi lärde oss var av den art, att det är mer ett sätt att tänka i verksamheten för hela kåren, än att bara utforma kunskapen för den lilla gruppen.

Med de möjligheter vi har i kåren, med de ledare som finns och den miljö vi har omkring oss, så finns inget annat utom vi själva som bromsar oss från att bli ett "mönster" för sjöscouting i vårt område.

Emma T
Per S





Sommarens läger var beläget i urskogen, eller närmare bestämt vid Sävsjön ett par mil norr om Hällefors i Västmanland. Vi var ca 10 seniorscouter och ledare som åkte upp till lägerplatsen redan på fredagen före lägret för att planera vad vi skulle ha var, leta reda på kyl och frys (vi hittade dom i skogen efter lite sökande), börja bygga kök och dass.

Per och Erik åkte under lördagen iväg för att reka inför hajken, när de varit borta "för länge" började vi bli oroliga.... men eftersom inga mobiltelefoner fungerade på lägerplatsen fick vi åka bort en bit för att få kontakt. Det visade sig att de var ute i skogen utan möjlighet att komma därifrån då bilen vägrade starta. Stefan åkte iväg för att se om han kunde hjälpa till alternativt hämta hem dem. Väl framme konstaterades att det gick att få igång bilen med startkablar (vilket vi fick göra många gånger under lägret).

På söndag vid lunch anlände en buss lastad med förväntansfulla scouter, bussen stannade vid Bergslagsgården och scouterna fick vandra den sista biten (ca 500 m) med sina packningar. Tälten kom snabbt på plats efter lite mat, därefter påbörjades utforskningar av närmiljön, var finns toaletterna? Var kan man bada? Var är markan (kiosken)? Finns det nån stans där mobiltelefonerna fungerar? Var är mina....?

När dessa första grundläggande saker var på plats började vi sätta upp tälten, bygga ett utkikstorn (skulle blivit portal), flaggstång i form av ett sprisegel, patrullkök mm. Måndagsmiddagen tillagades på de nyuppförda köken lagom som regnet började falla, det är inte helt enkelt att få elden att brinna när regnet bara öser ner.

Dagen efter var det dags att packa om packningen, det var dags för hajk. Patrullscouterna tågade iväg bort till campingplatsen där våra kanoter var upplagda, en dags paddling i lite mindre sjöar och vattendrag hade scouterna framför sig. Juniorscouterna skjutsades en liten bit bort för att påbörja en vandring i härlig skogsnatur. Under eftermiddagen möttes patrull- och juniorscouter vid en låååång sandstrand. Här satte vi upp vårt nattläger, åt, badade och mös. Under tiden hade seniorerna byggt och tänt en kolmila av typen gropmila. När milan väl var tänd, tände de också elden i ässjan och började smida, till middag blev det passande nog kolbotten.

Under onsdagen var det juniorernas tur att paddla medans patrullarna skulle vandra åter till lägerplatsen, väl framme möttes vi av juniorscouterna som nu anlönt till lägret. Bad och tvättning var uppskattat av såväl de nyanlända scouterna som de som kom åter från hajken. Ett härligt lägerbål blev kvällens höjdpunkt.

Torsdagen ägnades bland annat av till smide, primitiv matlagning, woodcraft och besök på ett ekomuseum. Kvällen bjöd de scouter som ville och vågade på ett spökspår (flera valde att gå tillbaka till lägret efter den spökhistoria som inledde spåret.....).

Under fredagen passade miniorscouterna på att paddla, hela dagen höll de sig borta från lägret och lunch lagades på stormkök. De övriga scouterna fortsatte med liknande program som under torsdagen.

Lördagen innehöll program där vi blandade minior-, junior-, patrull- och seniorscouter i "patruller" i vilka vi bland annat gick på skattjakt med. Eftermiddagen innehöll lägrets tråkigaste aktivitet, nämligen att riva allt vi byggt upp under veckan..... och dagen avslutades med ett stilla lägerbål.

Söndagen, vår sista lägerdag vaknade vi tidigt, alla skulle packa sina ryggsäckar och det är inte alltid så lätt att hitta alla saker och inte heller att få plats med dem i packningen. När ryggsäckarna var klara var det dags att ta ner och packa tälten och som avslutning samlades vi runt flaggstången, fick lägermärken, sjöng scoutsången och vandrade iväg till de väntande bussarna. Hemresan var ganska lugn, flera scouter passade på att sova på bussen till Ekerö.



Att vårda och underhålla båtar

Barris-gruppen har ordet!

Det här med flytetyg är en storry för sig, för vad skulle en Sjöscoutkår vara utan verksamhet på just sjön? Sedan urminnes tider har närheten till sjö och hav bäddat för transport och aktivitet på vatten, något vi i en Sjöscoutkår belägen på Mälarsjöarna, gärna värnar om.

Rent tekniskt sett flyter nog det mesta och då det gäller segling kan nog en trasa på en pinne fungera, såvida kraven inte ställs så högt. Men i en verksamhet där båtar används mellan Maj och September, fyra dagar i veckan, i syfte att lära ut sjökunskap, paddling, segling, navigering och hantering av motorer blir kraven på funktionalitet och säkerhet mycket tydliga.

För visst händer det att saker slits ut och går sönder, men med ett bra förarbete innan sjösättning, underhåll under båtsäsongen och konservering av båtarna på hösten blir skadorna ej så påtagliga.



Och det är just under vår och höst fixandet med våra båtar som din insats som Scoutförälder är så viktig! En flotta på 7 StorTrissar, 10 Optimistjollar och 15 kanoter kräver en stor portion av underhåll för att fungera tillfredställande. Upplägget är enkelt; under våren finns det två helger uppdelade på fyra dagar. Första helgen är helt vikt åt båtvård och vårustning. Andra helgen är det dax för sjösättningen och underhåll av övrig båtutrustning samt bryggor och Barris.

På hösten viks en helg till båtupptagning och konservering samt underhåll på övriga lokaler. Som Scoutförälder är du välkommen att anmäla dig till en eller flera dagar under vår och höst och då det finns arbetsuppgifter av alla de sorter att välja på så torde det passa flertalet.



Vi båtfogdar i Barris-gruppen hoppas få träffa många av Er föräldrar på någon av fixarhelgerna!!

Trevligt vår och väl mött.
barris@trasjo.se

Loppis

Den årliga Loppmarknaden gick av stapeln helgen 16-17 september. Vi affisherade på byn med helt nya skyltar och fick som vanligt in en massa fina saker som alla snälla människor skänkt till oss. Hela veckan innan gick åt till att prismärka allt vi fått in och det är inte alltid så lätt. Samtidigt som vi vill ha in pengar till vår verksamhet så vill vi ju också bli av med så mycket som möjligt. Det stora förrådstältet sattes upp utanför Skåken och där var alla möbler bl.a. Hela helgen bjöd på strålande sol och vi hade många besökare.

Träffa

Som vanligt på höstterminen så var de dags för Träffa (Träkvista-Färingsö). Denna gång var de Färingsös tur att arrangera tävlingen, som består av sex olika stationer för varje åldersgrupp. Den drog igång en disig, smått mulen helgdag i Stenhamra. Men inte stoppar vädret våra glada scouter från att dyka upp för att tävla om de prestige fyllda prisen. Miniorer, juniorer, patruller och seniorer var där från Träkvista. I vanlig ordning var de i slutet prisutdelning och vi från Träkvista vann i vanlig ordning några av priserna. De var en rolig dag och nästa år ska vi göra vårt bästa för att Färingsö ska få de lika kul här.

Caféhelg 2-3 december

Varje år har vi hand om Cafe'tet på Ekebyhovs slott en helg. Många föräldrar hör av sig och vill vara med och göra sin insats. En del tycker att det är så trevligt så dom kommer tillbaka år från år. I år var vi t.om tvungna att tacka nej till några så vi inte blev för många. Alla avdelningar turas om att baka Slottspaj, Kladdkaka, Frallor, Kanelbullar eller Lussebullar (som var extra bra i år då helgen inföll på 1:advent.) Småkakor och Sockerkaka bakas också. Tyvärr var det dåligt väder på lördagen så det kom inte så många och fikade. Söndagen bjöd på sol en liten stund. Det var flera scouter med och hjälpte till på Slottet och dom satt bl.a annat och tog betalt i sina fina scoutskjortor.

Tack alla föräldrar och ledarkolleger och scouter

Margareta Romilson och Vivi Nygårdh



Vårt blivande hus.....

Ja, 2006 blev det året då kommunen har tagit ett politiskt beslut att upplåta tomt till Kåren för att uppföra ett hus.

Så sent som 28 december hade husgruppen ett möte med Tekniska kontoret som under januari månad 2007 skall återkomma med var exakt tomten ligger.

Nu börjar jobbet för oss, att hitta fler sponsorer, söka fonder och inte minst projektera detta.

Vad har hänt....

Om vi tittar bakåt startades husgruppen vid planeringshelgen i augusti 2002, i maj 2003 skickade vi första brevet till kommunen. Där mellan hade vi funderat vad vi ville ha och pratat med våra befintliga hyresvärdar om möjligheter att bygga ut eller hitta andra hus som fanns i kommunen.

I november 2003 hade vi första mötet med kommunen, där Peter Karpelan sa att det fanns en vilja att hjälpa oss att hitta en tomt. Därefter hamnade vi mitt i ett krig mellan NCC och Kommunen, där kommunen försökte hjälpa oss kunna vara kvar på Barris och NCC sa att var ok om man fick byggrätter på andra ställen också.....

Det dröjde ända till februari 2006 innan kommunen sa att man inte kan komma överens med NCC men vill ge oss ett förslag på kommunens mark brevid reningsverket.

Vad kommer att hända...

Om allt går enligt förhoppning och plan behöver husgruppen under året hjälp med folk som kan projektering samt söka bidrag och kanske till och med någon som kan bygga hus.

Vi har fram till nu varit i beroendeställning av kommunens beslut, nu är det upp till oss att själva agera och aktivera andra för att komma vidare.

**OM VI VILL, HAR VI NU
MÖJLIGHETEN ATT
FÖRVERKLIGA VÅR DRÖM**



Innebandy Galningarna VT/HT -06

Som några av er säkert känner till så spelar ledare och seniorer innebandy en kväll i veckan för att hålla sig i form och få positiva utlopp för sina våldstendenser.

Vi har hållit till i Träkvistaskolans gymnastiksal.

Antalet spelare per gång har varierat från 4 till 24 men vi ser fram emot så många som möjligt.

Och nu lite statistik:

Antal minuter per match: 10.

Antal spelare på plan per lag: 3

Genomsnittligt antal mål per match: 8

Uppskattning av antal regelbrott per match: 78

Antal utvisningar per match: 0

Antal domare: 0

Ungefärligt antal söndertrampade bollar per match: 2

Antal höga klubbor för Croy per match: 1049.

Antal förstörda bandyklubbor(hittills): 4

Totalt antal skador som krävt sjukhusvård: 1 (undantaget en olycka som hände i omklädningsrummet med en hand och en toalettdörr inblandade.)

Antal knäade golvlister: 1

Total mängd svett per termin i Liter: 91 (blä...!)

Antal Vrål per match: 0,7 (mest bara när Sara är med...)

Ja, hur ska man säga? Titta bara på bilderna nedan så ser du hur kul vi har!
Är du senior eller ledare som inte vågat vara med än? Ta chansen! Vi ser fram emot ett fint år 2007 med ännu mera och roligare innebandy !



Tom i bandybollen: Andreas.

Vita Örnen VT06



Fanny
Marcus
Julia
Joanna
Elina
Jessica
Yulieth
Jacob
John
Niklas
Jonas
Felix
Emmie
Jacob
Patrik
Lucas
Claire
Jakob
Konrad
Hampus
Sethareh
Hampus
Oscar
Felix
Olof
Malin
Pontus
Jonas
Lukas

Vi började terminen med en julgransplundring..
Åkte skridskor
Sydde påsar i läder
Lärde oss första hjälpen
Bakade jättegoda semlor
Lekte en massa knasiga lekar
Lärde oss hur vi fungerar i grupp = patruller
Vad demokrati är
Hade en jätterolig hajk i skogen med lekar
och en massa bus
Sålde Majblommor och hjälpte därmed andra barn
Firade St Georg i Ekerö kyrka
Också äntligen! Ner till Barris och
provade på båtar.. Snabbt lärde vi oss att paddla..
med lite extra skvätt ibland. Men det här med
segling.. jodå det klarade vi också galant. Och
båtdelar och annat sjödugligt fick vi också med oss
i bagaget = Gasten!
En söndag bar det av på paddlingsäventyr nästan
hela dagen, det var kul men lite jobbigt att paddla
hem igen
Vi avslutade på Barris med att visa släkt och familj
vad vi lärt oss men sist men inte minst var vi på
Kårhajk där vi också träffade en del av våra
kamrater på junior som vi får se mera av till
hösten.

Sedan väntade sommarens läger!!

Ledarpatrullen Blåvingen bestod av;

Caroline Lidström
Ewa Larsson

Vivi Nygård
Bitte Hagdahl Tomas Eidling Ragna Lindeke Strömqvist

VITA ÖRNEN HÖSTEN 2006



På hösten 2006 dök ett gäng förväntansfulla blivande miniorer upp på Barris.



Efter samlingen på sandplanen där alla hälsades välkomna och vi ledare fick tillfälle att presenterade oss själva så bar det ut i skogen för ett ljusspår.



Ljusspåret gav en inblick i Scouting med både visuella teman och kloka ord. Höstens möten på onsdagar har rullat på i ett rasande tempo där lite teori har varvats med mycket praktik!

Miniorerna har fått prova på sjukvård, stormkök, hantera lykta och livlina, mm. Vi har berättat om Scoutingens grundare Sir Robert Baden-Powell och hur det en gång började.

I slutet av november var så dax för den första hajken med övernattnig i stuga. På dagen var vi ute i skogen för lite patrullövningar vilket avslutades med att koka fruktsoppa på stormkök vilket värmdde gott.



Till middag fick alla prova på att göra en "hajkbomb" som tillagades vid eldstaden över en glödbädd!

Hösten avslutades med julfirande i Ekerö kyrka.

Miniorerna på Vitaörnen är:

Tilly Johanna Oscar Niklas Oscar Victor
Oskar Hanna Johanna Andreas Martin Maria
Vincent Kevin Pontus Tobias Alva Gabriel
Jonathan Ida



Tack för den här terminen!!

Ledarpatrollen Blåvingen

HAJARNA VÅREN 2006 – VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MÅL

Vårt mål för verksamheten har hela tiden varit att vi skall följa de riktlinjer som finns inom Träkvista Sjöscoutkår. Scoutmetoden med dess sju grunddelar har varit ledande vid vårt arbete.

GRUPPEN

Vi fortsatte vårt arbete med att skapa ett fungerande patrullarbete med de scouter vi hade kvar från höstterminen. Det fungerade väl och utvecklades under terminens gång.

LEDARNA

Fördelningen av arbete har fortsatt fungerat väl. Vi lärde oss efterhand mer av varandra och fick en mycket väl fungerande grupp.

VERKSAMHETEN

Vårens aktiviteter var inriktade på förberedelse inför sommarens övningar vid Barris, samt de hajker och läger där de valde delta. Vi lyckades bra med våra aktiviteter och kunde efter Kårhajken lämna över ett antal scouter till Patrullavdelningarna med goda möjligheter att fortsätta i kårens verksamheter.

DELTAGANDE SCOUTER

Anton L, William L, Daniel L, Joakim M, Alexander S, Mikaela S, Wiktor T, Erik U, Filip vK, Jonas W, William J, Malin A-H, Erik B, Therese C, Simon D, Jeferson D, Cecilia E, Johan E, Susanna H, Jenny J, Erika K, Johannes K, Jakob L

LEDARPATRULL

Karin U, Eva M, Emma T, Pekka H, Stefan C, Per S

Vid pennan / Per Skoog

HAJARNA HÖSTEN 2006 – VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MÅL

Vårt mål för verksamheten har hela tiden varit att vi skall följa de riktlinjer som finns inom Träkvista Sjöscoutkår. Scoutmetoden med dess sju grunddelar har varit ledande vid vårt arbete.

GRUPPEN

Vi hade en stomme kvar från förra årets Hajar, som med ett tillskott av nya scouter från Vita Örnén blev grunden för vår avdelning under hösten. Vakanser fylldes upp efterhand med nya scouter från kölistan. Patrullarbetet prioriterades inte under hösten, då vi först ville skapa en grupp av alla scouter och bilda oss en uppfattning om deras roll och plats i gruppen.

LEDARNA

Till uppstarten på höstterminen så hände det mycket inom kåren, då det saknades ledare till ett flertal avdelningar. Från vårens ledarpatrull var det bara två kvar som fortsatte på Hajarna. Carolin L kom till Hajarna från minoravdelningen med mycket kunskap och Niclas R har varit ovärderlig i gruppen med sitt engagemang. Vi har efterhand funnit ett sätt att tillsammans få en bra och väl fungerande verksamhet.

VERKSAMHETEN

Vi tjuvstartade Hajarna med segling innan kåren hade sin terminstart, för att på så sätt utnyttja de fina kvällarna med segling på Barris, vilket var mycket uppskattat bland scouterna. Verksamheten har varit inriktad på grunderna i allt som rör scouting, så att gruppen skall ha en gemensam grund inför kommande terminer då vi kommer att utveckla aktiviteterna.

DELTAGANDE SCOUTER

Johan E, William J, Johannes K, Jakob L, William L, Erik U, Simon, Mikaela, Josefine, Gustav L, Saga K, Jonas L, Felix L, Hampus S, Axel D, Linus T, Axel F, Rasmus B, Hampus R, Claire, Lukas W, Patrik, Sethare

LEDARPATRULL

Emma T, Carolin L, Niclas R, Per S,
Delvis: Karin U, Sonya

Vid pennan / Per Skoog

Havsörnen VT 2006



Oj vad massa skoj vi gjorde denna termin!

En hel del hann vi med.

Eldning, surrning, knopar, segla, paddla, hajk och skridskoåkning med Hajarna.

Valborg med stor eld, kårhajk med hela kåren och så läger förstås.

Busade rätt mycket med våra ledare också, men det hör ju till!

Vi var scouter på Havsörnen denna termin:

Moa, Oscar, Felix, Therese, Victor, Erika, Tobias, Deysi, Camilla, Johan, Siri, Isabelle, Elice, Viveka, Sanna, Tove, Niklas och Gillis.

Ledarna var: Sandra, Janina, Anton, Björn, Max (då han inte var i USA), Erik och Mattias.



Havsörnen HT06

Vi började terminen på Barris med att segla. Som vanligt gick det inte så bra efter som det inte fans någon vind. Så seglingen blev mest att sitta i båten och pilla på motorn när ledaren kollade bort. Så några lärde sig en del om motorer, som att bensinen kan ta slut.

När höstmörkret kom och båtarna var uppe ur vattnet flyttade vi in i Tranan. Där gjorde vi mycket kul som att leka. Vi gjorde också en del vettiga saker som att elda och lära oss lite om kniven, sjökort och kartor. Det blev ju också lite hantverk när vi gjorde våra vackra säljor. Men det största hantverket var sista mötet då vi gjorde som snickarna fast med pepparkakor och kristyr, vi byggde alltså pepparkakshus.

Scouter under höstterminen var:

Siri, Fanny, Alice, Marcus, Julia, Joanna, Jessica, Elina, Yulieth, Jacob H, John, Niklas L, Emmie, Jacob L, Elice, Lucas, Viveka, Jakob N Gillis, Konrad, Oscar, Felix, Olof, Malin, Pontus, Ellen.

Ledare var:

Anton, Erik, Max, Pekka, Stefan

Fregatten VT2006

Fregatterna har haft möten på onsdagar.

Ledare:

George Niejahr
Erik Blombergsson
Thomas Johansson
Fredrik Åsell
Stefan Hansen

Fregatten HT 2006

Nytt ledargång och nya scouter =)

Som vanligt på hösten så började vi nere på Barris. Många scouter men tyvärr inte så mycket vind, men såklart seglade vi ändå. Övade väjningsregler och hade en del vattenkrig.

Eldning, lek, patrullindelning blev det mera av när vi klev in i Skåken. Många scouter och föräldrar hjälpte till med båt upptagningen också.

En liten vandringshajk i Hässelby området hanns också med, 2 kända ledare och 7 ännu käckare scouter. (varav 4 som precis börjat, starkt jobbat!)

Plask, bad och lek i Husby, utmaning av Fullriggaren som vi Fregatter vann!!

Blodig Lucia med Nisse Power!

Mys, pys, lek, filmhajk.. Trerättersmiddag som patrullerna planerade och handlade.

Toast Skagen, pizza och maräng Swiss, mycket gott!

Många filmer, inte så mycket sömn och massa godis.

Scouter på Fregatten under hösten

Anton B, Anton R, Anton K, Amanda, Jessica, Marcus, Andreas, Josefin H, Josefine F,

Therese, Moa, Deysi, Camilla, Johan, Julia, Ian, Erika, Jennifer, Tobias, Sophie och Sebastian.

Ledare Sandra, Ragna, Sofia, Jojje, Walle och Jonatan

Fullriggaren Vt -06.

Så här när man sitter med pennan fundersamt i mungipan, med snön virvlandes kring stugan och ska skriva om vad vi på den eminenta patrullscout avdelningen Fullriggaren hade för sig för i våras så kan jag inte låta bli att förundras över hur mycket jag ljuger i såna här sammanhang. Men nu är det slut med det. Hädan efter ska ni få läsa en lögnfri verksamhetsberättelse.

Så här när man sitter vid datorn fumlandes med tangentbordet, barmark och frost utanför huset och ska skriva om vad vi på den halvhyggliga patrullscoutavdelningen Fullriggaren hade för sig i våras så kan jag inte låta bli att förundras över hur pass dåligt minne jag har i såna här situationer.

Men vad jag minns är att vi höll till i Skåken till att börja med och att det var en mystiskt bekant filur med i allting som kallade sig för Indiana Jones... Denne Dr. Jones förpestade alla möten! Han och hans onde arkeolog motståndare Belloq dök ständigt upp på våra möten, vi hade tänkt att vi skulle lära ut några otroligt tråkiga och pedagogiska knopar men så blev det inte, tack vare Dr. Jones.

En händelse jag minns tydligt var när Dr. Jones lurade ut hela avdelningen till Amazonas djungler på någon sorts illavarslande expedition på jakt efter någon gammal kruka. Mitt i vintern dessutom! Snö och kallt! Tillråga på allt så vart Dr. Jones själv kidnappad av Amazonerna och vi fick jaga efter för att rädda honom men se det behövdes visst inte! När vi väl lyckades hitta Amazonernas läger, efter att ha spårat dom genom halva djungeln byggt broar över strömma floder och klättrat upp i träden i jakt på föda, ja då hade ju Dr. Jones blivit kompis med Amazonerna och behövde inte räddas längre.

Däremot behövde Amazonerna våran hjälp för att hitta källan till någon sorts sjukdom som härjade i djungeln dom misstänkte en mystisk Häxdoktor. Vi slog läger och lagade mat medan vi funderade ut vad vi skulle göra och hur vi skulle hitta Häxdoktorn.

Det var då Belloq helt fräckt stövlade in i lägret och krävde att få mat. Som av en händelse så råkade han inte bara veta var Häxdoktorn bodde utan också att det var en fest hos Häxdoktorn och givetvis så hade Belloq en inbjudan.

Väl hos Häxdoktor Bre'tikk'a, konstigt namn på en konstig person, kunde vi lista oss till att någonting i häxdoktors ritualer hade gått snett och den mystiska sjukdomen som drabbat folk i djungeln var inget mindre än Nosferatu – Vampyrism.

Efter lite pysslande och tänkande kunde vi peka ut en av Häxdoktor Bre'tikk'as mindre begåvade hantlangare som den som, oavsiktligt, råkat göra fel och därför orsakat alla problem.

Så! Raskt sprang vi ut i skogen för att hitta vampyrerna och Häxdoktorn kunde återställa dom till det dom var innan och vi kunde åka hem igen. Ett lyckligt slut.

Jaha... vad gjorde vi mer? Jo! Rätt som det var så försvann Gerald och Maria för att åka jorden runt eller nåt sånt och vi fick klara oss på egen hand.

Så det blev en hel del segling, vi gjorde en del roliga aktiviteter på valborgs firandet i ekebyhovsparken och ja jag kan nog inte komma på allt. Men vill ni veta mer så hitta en patrullscout och fråga...

De passerade Terminernas glömska ande. / Andreas "Darth Weird" Amsterdam

Fullriggarnas hösttermin 2006

Allt började som vanligt på Barris med segling och invigning av nya patrullscouter. Vi hann inte med mer än ett par seglingsmöten och en seglingshajk innan vi var tvungna att dra oss tillbaka på torrtland och fixa Skåken.

När vi väl var på det torra så lärde vi oss att laga lyxmat. Gjorde goda gärningar genom att samla in pantburkar för att sedan pantas för att spara miljön plus att skänka pengar åt husfonden. Vi har utmanat Fregatter på tårtbakning.

Vår termin har också varit fullspäckad med äventyr. Vi har blivit besökta av skumma typer som kallar sig "firman" och "bolaget". Vi har förföljt agenterna och åkt med motorcyklar jorden runt. Agenterna har spårlöst försvunnit och sedan återupplivats av en skum shaman. Det hela slutade med höjdpunkten under en helg dag då scouter sprang runt mitt i Stockholm och löste uppdrag med hjälp av andra scouter från andra kårer. Efter den lyckosamma dagen njöt scouter av en härlig middag i Salen huset.

Sista vad vi hann med innan julen var en myshajk då vi sov ute en natt. Så klart var vi tvungna att göra en jul tvagning i Eriksdalsbadet därefter

///Skreven av Hendrik

PS. Detta är mycket viktig information som omfattas av högsta sekretess som absolut inte får röjas.

UMS år igenom...

Vårterminen:

Inför vårterminen hade vi en planeringshjälp, vi åkte iväg alla (nästan) seniorer till handens scoutkårs stuga i Haninge. Där planerade vi terminens aktiviteter och hade snöbollskrig. Sedan sparkade terminen igång och vi följde vår planering så gott vi kunde. Vi träffades två timmar i veckan och gjorde saker som tex pluggade inför att ta förarintyg och hade häjker. Vi hade som vanligt S:t George och vi seniorer läste scoutlagen och spelade upp en pjäs för de andra i kyrkan. Hemma hos en senior hölls JOTA/JOTI (Jamboree On The Air/- Internet) och de som ville kom dit. Mot slutet av terminen blev det dags att skriva förarintygsprovet. De gick bra för de flesta. Terminen var nu slut (nästan), en vecka in på sommarlovets seglade vi den årliga "24-timmars-seglingen". Det är en tävling som pågår i 24 timmar i sträck, den är mycket strikt och prestigefylld.

Höstterminen:

I stort sett hela höstterminen gick åt till att planera inför BBN (se nedan), med undantag för lite fikande och "HHISS" (Hajken Hajken I Staden Staden). Detta är en tävling som utspelar sig i och kring Stockholms innerstad och scouter ifrån hela Stockholm deltog. Ett lag på sex tappra UMS:are deltog i detta hissnande äventyr. Varje år äger en tävling mellan Ekerös scoutkårer rum, "Trä Fä". Hela tre UMS:are ställde upp, de hade tyvärr ingen värdig motståndare eftersom att Färingsö scoutkårs seniorer inte ställde upp alls, och de skramlade självklart ihop flest poäng av alla lag. Vi gjorde också senap som såldes på julmarknaden i Ekerö centrum. Efter att BBN genomförts var allt slut och vi väntade spant på julen.

BBN (Bandy baj najt)

Efter att ha kämpat till sista blodsdroppen på förra BBN så vann vi en hel burk kakor, men den 2-3 december i år var det dags för den riktiga belöningen. Vi hade hört fruktansvärda historier om diverse vansinnesdåd som utspelat sig under 2003 års BBN, då UMS också arrangerade. Därför slet vi som djur dagarna i ända terminen ut för att få ett så bra resultat som möjligt. Då vi möttes i Tappströmsskolans gymnastiksal den 2 december kl. 12.00 så var alla friluftsfärdiga glada och kåka som UMS scouter alltid är. Glada i hågen tejpade vi upp skogsränser och papperskorgar i väntan på att de första tävlande anlände slet vi vårt hår, som galna, inte för att vi inte var förberedda eller något.... Över 200 käcka bandysugna scouter anlände från hela stockholm. Natten förflöt under omständighetna smärtfritt. Bortsett från ett och annat skrubbsår och en liten stukad tå klarade sig dem flesta helskinnade. Tack vare det stora antalet besökare och ett lyckat café drog vi in storkovan! ☺ En vinnare i respektive klass koraes, alla var nöjda och glada. Vii rundade av med noggrann städning. Det var länge sedan bollhallen och gymnastiksalen var så skinande rena. Sist men inte minst vill vi tacka våra fantastiska UMS scouter och alla som hjälp till, och som gjort otroliga insatser natten igenom. Ingen nämnd, ingen glömd.

Den Flygande Holländarens Åskrönika

Ett Roverscoutlag tar sin första seglats

Höstterminen 2006 så startades Träkvista sjöscoutkårs Roverscoutlag – Den Flygande Holländaren, förkortat till DFH. Detta efter ett års funderade från ledarna i Patrullscoutavdelningen Fullriggaren, så bestämde sig Erik för att det var dags att dra igång och bjöd in till det första mötet...

...Nu så här en termin senare så har vi haft tre möten och alla tretton som varit med på något av eller alla möten, verkar nöjda och ser fram emot en ny spännande termin med nya häftiga möten!

Vi har under dessa tre möten hunnit med att förtära god mat och dryck, baka pepparkakshus, men framför allt umgås och ha trevligt!

Vi blickar nu mot en ny termin som bär med sig, vad vet jag, kanske smide, klättra rigg på brigg, seglatser i olika båttyper, studiebesök på tryckeri, testa bajamajor eller haggisafton, endast fantasin sätter gränser!

Så om du är ledare och över arton och intresserad av att mönstra på Den Flygande Holländaren, tveka inte att ta kontakt med Erik Marthinsen redan idag!

Bakom knapptryckandet
Erik

Medlemmar i DFH:

Erik, Andreas, Gerald, Maria, Hendrik, Georg,
Sandra, Anna, Stefan, Emma, Göran, Niklas, Per, Ola



Tack för 2006!

Att du läser det här, innebär förhoppningsvis att du faktiskt har funnit vår verksamhet intressant. Kanske för att du själv är medlem i kåren eller kanske för att du är förälder till barn i kåren eller att du har en helt annan anledning till att bläddra i denna skrift. Du har i alla fall fått en liten inblick i vad Träkvista sjöscoutkår sysslar med. Jag brukar läsa och tänka på allt det ideella arbete som läggs ner varje år, det är fantastiskt hur mycket man kan göra, så länge det man gör känns inspirerande och roligt, ingen lön i världen kan slå känslan av att göra något som man själv vill.

För fem år sedan skrev jag för första gången på den här sidan, i slutet av verksamhetsberättelsen. Jag hade klarat av mitt första år som kårordförande, det kändes bra, jag hade lyckats med något, att som en osäker 25-åring faktiskt har lett en kår (bra eller dåligt är upp till alla andra). Detta gav mig inspiration till att fortsätta ytterligare ett år och sedan har tiden runnit undan. Nu har jag bestämt mig för att låta någon annan ta över ordföranderollen och på ett förhoppningsvis nytt och fräscht sätt leda kåren i rätt spår nu när vi står inför ett enormt projekt (läs om husprojektet på hemsidan www.trasjo.se).

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla som jag har jobbat i styrelsen med de här åren. Tack för att ni har stått ut med mig trots en viss glömska och ett visst slarv emellanåt.

Tack alla scouter i Träkvista sjöscoutkår!

Lars Andersson
Kårordförande